

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ

Η Βυζαντινή Μουσική ως «*Tabula Rasa*» ή *Ποιά (θα έπρεπε να είναι) η «γλώσσα» της Βυζαντινής Μουσικής;*

Προσπαθώ να συνδυάσω εδώ τη Βυζαντινή Μουσική με τον πάγκοινο όρο «*tabula rasa*», στρέφοντας το νου προς τον εμπειρισμό, όχι ως δογματική φιλοσοφική στάση, αλλά ως προσωπική θέση και κατανόηση της ίδιας μουσικής (της λεγόμενης *Βυζαντινής*) υπό την προοπτική μιας συνεχούς εξέλιξής της.

Είναι βέβαια γνωστό ότι «*tabula rasa*» ως λατινική έκφραση σημαίνει «λευκός πίνακας» κι αναφέρεται στην επιστημολογική άποψη ότι τα άτομα γεννιούνται χωρίς έμφυτες γνώσεις, ιδέες ή ψυχικό κόσμο και ότι οι γνώσεις αποκτώνται με την εμπειρία. Γύρω από αυτή την πεποίθηση αναπτύχθηκε το παραπάνω φιλοσοφικό ρεύμα του εμπειρισμού, που ξεκίνησε από τον Άγγλο φιλόσοφο John Locke. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται στη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τη νευροβιολογία, την πολιτική, ακόμη και στην επιστήμη των υπολογιστών. Ίσως λοιπόν δεν θα ήταν άσκοπο η χρήση του να δοκιμαστεί και στη Βυζαντινή Μουσική, συγκεκριμένα στην (υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις) δυνατότητα κατανόησης, πρόσληψης και αποδοχής της από κάθε πιθανό δέκτη.

Στον υπότιτλο της ανακοίνωσής μου υποβάλλω ευθέως το ερώτημα: *Ποιά (θα έπρεπε να είναι) η γλώσσα της Βυζαντινής Μουσικής;* Το πράττω ακριβώς επειδή κατά το μεγαλύτερό της ποσοστό αυτή η μουσική διασώθηκε και μέχρι σήμερα γνωρίζεται, προσλαμβάνεται και κατανοείται μέσω της γραπτής (της καταγεγραμμένης στο χαρτί δηλαδή) εκδοχής της. Και καθώς αυτό το μείζον ποσοστό της γραπτής (αλλά και της σχετικής προφορικής) παράδοσης της Βυζαντινής Μουσικής παραδίδεται (αδιάκοπα από τον 10^ο αιώνα ως σήμερα) καταγεγραμμένο (ή εκπεφρασμένο) στα ελληνικά, φαντάζει ίσως αυτονόητο ότι ως «μητρική γλώσσα» της ψαλτικής έκφρασης θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ελληνική. Κι ενώ, ήδη από πολύ νωρίς, όχι μόνον έχουν επιχειρηθεί αλλά έχουν και με επιτυχία καταγραφεί ανάλογες διατυπώσεις της Βυζαντινής Μουσικής σε διάφορες άλλες (κυρίως βαλκανικές) γλώσσες, η απόπειρα αυτή φαίνεται κάθε φορά να είναι απόλυτα προσκολλημένη στο όποιο αρχικό ελληνόγλωσσο μουσικό πρότυπο (όμοια προς το οποίο τρέπεται και διαμορφώνεται, συνήθως, κάθε αντίστοιχη αλλόγλωσση μουσική διατύπωση)· γι' αυτό

και η ορολογία που καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται για παρόμοια εγχειρήματα περιστρέφεται γύρω από τον χαρακτηριστικό όρο «προσαρμογή».¹

Εάν όμως αυτή η παραπάνω αρχική «γένεση» της Βυζαντινής Μουσικής (η ελληνική πρωτοτύπως) προσεγγιστεί κατά την εν λόγω θεωρία του εμπειρισμού, αν το όποιο χαρτί όπου καταγράφεται Βυζαντινή Μουσική θεωρηθεί ως «χαρτί», με άλλα λόγια ως «tabula rasa», τότε πιστεύω ότι η ίδια μουσική θα μπορούσε και να αναγνωσθεί απροϋπόθετα, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς εκ των προτέρων διαμορφωμένη αισθητική αντίληψη, με εξαρχής απόρριψη κάθε προϋπάρχουσας (*a priori*) σκέψης και ως εκ τούτου με ανάδειξη της λανθάνουσας εκ των υστέρων (*a posteriori*) γνώσης της. Αντί για θεωρηθεί μειονέκτημα, ή και αντί για οδηγήσει στην παραπάνω στείρα προσκόλληση προς ένα ήδη καθιερωμένο πρότυπο, η παντελής έλλειψη σχετικής προγενέστερης γνώσης και εμπειρίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μιαν εκ νέου προσέγγιση της Βυζαντινής Μουσικής μέσω των αισθήσεων του όποιου αδαούς δέκτη της, ο οποίος και επεξεργαζόμενος ύστερα τα δεδομένα αυτής της εσωτερικής του αίσθησης, ή και επαληθεύοντας αυτά μέσω της εμπειρικής απόδειξης, θα κατανοούσε με ένα ξεχωριστό δικό του τρόπο την έννοια *Βυζαντινή Μουσική*, θα διαμόρφωνε μιαν προσωπική γνώση της ίδιας μουσικής.

Όταν στα μέσα του 17^{ου} αιώνα ο προμνημονευθείς Άγγλος φιλόσοφος John Locke ανέπτυσσε τις θεωρίες του σχετικά με την προέλευση της γνώσης, το βασικό φιλοσοφικό ερώτημα στο οποίο προσπαθούσε να δώσει μιαν απάντηση ήταν το εάν γεννιόμαστε με παντελή έλλειψη γνώσης και μαθαίνουμε καθώς αποκτούμε όλο και περισσότερες εμπειρίες («tabula rasa») ή εάν έχουμε κάποιες -έστω βασικές- γνώσεις ήδη από τη στιγμή που θα γεννηθούμε. Μέσα στο πλαίσιο των φιλοσοφικών του αναζητήσεων ήρθε αντιμέτωπος και με ένα ερώτημα κεντρικό για την φιλοσοφία του: *εάν ένας εκ γενετής τυφλός βρει το φως του, θα μπορεί μόνο με την όρασή του να αναγνωρίσει αντικείμενα που έως τώρα τα ήξερε μόνο μέσω της αφής;*

Αναζητώντας απάντηση σε αυτό το ερώτημα, μια ερευνητική νευροεπιστημονική ομάδα από το MIT κατάφερε να έχει πρόσβαση σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα όρασης που μόλις είχαν βρει την όρασή τους, μέσω ενός ινδικού προγράμματος αποκατάστασης της όρασης σε παιδιά («Project Prakash»). Τα παιδιά αυτά έπασχαν από διάφορες ιάσιμες ασθένειες που είχαν ως αποτέλεσμα την τύφλωσή τους από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους. Οι ερευνητές κατασκεύασαν τρισδιάστατα σχήματα και τα έθεσαν υπόψιν των παιδιών με τρεις διαφορετικούς τρόπους, αξιοποιώντας την αίσθηση της αφής σε συνδυασμό με την αντίστοιχη (και πρόσφατα αναπτυγμένη σε αυτά) της όρασης. Από τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων αναδείχθηκε (μεταξύ άλλων) η πλαστικότητα του εγκεφάλου και η γνωστική ευκαμψία που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο είδος, καθώς ο εγκέφαλος προσπαθούσε να γνωρίσει τον κόσμο μέσα από την -ουσιαστικά νέα- αίσθηση της όρασης, ενώ όσο οι μέρες περνούσαν και τα παιδιά ερχόντουσαν σε επαφή με όλο και περισσότερα ερεθίσματα, οπτικά και απτικά, ο εγκέφαλος άρχισε να προσαρμόζεται και να «ανακαλωδιώνεται».²

Μια παρόμοια εμπειρία είχα πρόσφατα, αποπειρώμενος να «προσαρμόσω» τη Βυζαντινή Μουσική στην κορεατική γλώσσα, μια εμπειρία που μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω περαιτέρω γόνιμους προβληματισμούς πάνω στην πεπατημένη διαδικασία, αλλά και να διαμορφώσω (έστω και σε πρωτόλειο επίπεδο) μιαν αλλιώτικη σχετική μεθοδολογία, που ευελπιστώ ότι διευρύνει τη συνήθη και καθιερωμένη διαδικασία ανάλογων «προσαρμογών». Οι προβληματισμοί μου εκκινούν ακριβώς από την ανάδειξη της εγγενούς «ελαστικότητας» της Βυζαντινής Μουσικής (ένα κεφαλαιώδες συστατικό στοιχείο της, που της επιτρέπει ουσιαστικά να «μιλήσει» σε οποιαδήποτε γλώσσα), ενώ σχετίζονται και με την προφανή «δυναμική» διάσταση όλων των επιμέρους παραμέτρων της (σημειογραφία, ηχητικό περιβάλλον, μελική ανάπτυξη, κ.ο.κ.). όσα παρατήρησα σχετικά, προβάλλουν τις απεριόριστες προοπτικές της φύσης και λειτουργίας της ίδιας μουσικής, που της επιτρέπει να απεγκλωβιστεί από οποιαδήποτε στείρα και δογματική θεώρηση: δεν πρόκειται για κάποιου είδους «ιερή μουσική», που θα ήταν ανεπίτρεπτο να παραβιάζεται, αλλά για ένα ανοικτό και ευέλικτο «μουσικό μόρφωμα», που οσάκις είναι αναγκαίο και απαραίτητο επιβάλλεται να αλλάζει και να εξελίσσεται.

Βέβαια, η παραπάνω απόπειρά μου δεν πραγματοποιήθηκε σε «τυφλό περιβάλλον». Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να διερευνηθεί η δυνατότητα αλλά και ο τρόπος πρόσληψης της Βυζαντινής Μουσικής σε άτομα που ουδεμία προγενέστερη γνώση της έχουν. Όμως με δεδομένη την εξάπλωση και τη δημοφιλία αυτού του είδους της μουσικής σε όλο σχεδόν τον κόσμο κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται πολύ εύκολο και πάντως δεν έχει, απ' όσο ξέρω, καταστεί δυνατόν να επιχειρηθεί μέχρι τώρα. Παρόλα ταύτα, θεωρώ ότι και η μικρή σχετικά κοινότητα των ορθοδόξων της Ν. Κορέας αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογής μιας παρόμοιας απόπειρας επαναπροσέγγισης της Βυζαντινής Μουσικής. Ήδη εδώ και 110 χρόνια ένα μικρό ποσοστό γηγενών Κορεατών έχει μυηθεί στην Ορθοδοξία· η μουσική που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των εκκλησιαστικών ακολουθιών διαμορφώνεται από ένα κράμα ρωσικών και (δυτικότροπων ή και βυζαντινότροπων) ελληνικών μελωδικών προτύπων, επηρεασμένη προφανέστατα από τις εθνικές καταβολές και τις αντίστοιχες μουσικές γνώσεις και διαθέσεις των κατά καιρούς δραστηριοποιούμενων εκεί ιεραποστόλων.

Χρήσιμο είναι εδώ ένα εντελώς ενδεικτικό αλλά και άκρως χαρακτηριστικό μουσικό παράδειγμα, το πολύ διαδεδομένο και λαοφιλές, οικουμενικά πλέον γνωστό, βυζαντινότροπο άσμα *Αγνή παρθένε δέσποινα*, όπως έχει ήδη προσαρμοστεί και ψάλλεται συχνότατα και στα κορεατικά κατά τις εκεί εκκλησιαστικές ακολουθίες (πίν. I & παρ. I). Όπως ακούγεται προφανέστατα, αυτούσια η πάνω στην ελληνική γλώσσα διαμορφωμένη μελωδία προσαρμόστηκε εδώ στα κορεατικά. Πρόκειται για τη συνήθη τακτική ανάλογων προσαρμογών: η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι η μουσική να παραμείνει κατά το δυνατόν απαράλλακτη και η γλώσσα να γυριστεί στην τοπική διάλεκτο· εν προκειμένω, το πριν ελληνόφωνο μουσικό άκουσμα να «ομιλεί»

πλέον στην κορεατική γλώσσα. Ποιο είναι το ουσιαστικό αποτέλεσμα παρόμοιας απόπειρας, το αποτέλεσμα ανάλογων «προσαρμογών»; Ενώ, από τη μια πλευρά, οι εκ των προτέρων γνώστες της μουσικής την αναγνωρίζουν άμεσα, έστω και αγνοώντας την όποια νέα γλώσσα, οι εκ των προτέρων γνώστες της νέας γλώσσας, αντιστρόφως, δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ίδια τους τη μητρική διάλεκτο (πράγμα π.χ. που κατά την παραμονή μου στη Ν. Κορέα μού ομολόγησαν οι εκεί γηγενείς), λόγω του τρόπου με τον οποίο αυτή αναμορφώνεται προκειμένου να προσαρμοστεί σε μιαν προϋφιστάμενη μουσική. Τελικά η μουσική, εκείνο δηλαδή το στοιχείο που εξαρχής αποτελούσε το βασικό κίνητρο όλης αυτής της προσαρμοστικής απόπειρας, μπορεί να φτάνει στα αυτιά των νέων ακροατών της ως μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, στο βαθμό όμως που αναπτύσσεται εις βάρος της μητρικής τους γλώσσας αδυνατεί να ξεπεράσει το επίπεδο μιας εξωτικής (και άρα δύσκολα κατανοητής και αφομοιώσιμης) εμπειρίας.

Η παραπάνω διαδικασία λίγο ίσως διαφέρει από μιαν εθνικού ή και θρησκευτικού τύπου προπαγάνδα. Ήδη άλλωστε η θεωρία της «tabula rasa» έχει στοχοποιηθεί ως ύποπτη για πολιτική προπαγάνδα, καθώς ορισμένοι ερευνητές της ανθρώπινης ψυχής την ονομάζουν υποτιμητικά «Τυπικό Μοντέλο των Κοινωνικών Επιστημών» (Standard Social Science Model) και απομακρύνονται από αυτήν. Οι πραγματικές πάντως διαστάσεις αυτής της θεωρίας, που προβάλλονται εδώ ως ιδεολογικό πλαίσιο και φιλοσοφικό μοντέλο κατανόησης και των αντίστοιχων διαστάσεων της Βυζαντινής Μουσικής, θα συμπυκνώνονταν εύκολα στις εξής παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν προδιαθέσεις, δεν υπάρχουν έμφυτες ιδέες ή μνήμες που κάνουν τον έναν άνθρωπο να ξεχωρίζει από τον άλλον· όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται όμοιοι, με την ίδια μορφή, με ίσα δικαιώματα, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρούνται άλλοι ως ανώτεροι και άλλοι ως κατώτεροι.³

Αυτή η έννοια της «δημοκρατικότητας» ενυπάρχει εγγενώς και στη φύση της Βυζαντινής Μουσικής: δεν υπάρχει λόγος να «επιβληθεί» σε κανένα, θεωρούμενη ως ένα δογματικά απαραβίαστο ανώτερο και ιδανικό μουσικό πρότυπο, εφόσον είναι δυνατόν, χωρίς εκ των προτέρων διαμορφωμένη μνήμη ή προαπαιτούμενες ιδέες, να σχηματιστεί σε (μουσική) μορφή που οποιοσδήποτε θα επιθυμούσε, να «χωρέσει» στο μυαλό του καθένα, να μιλήσει σε οποιαδήποτε γλώσσα...

Δουλεύοντας στη Ν. Κορέα πάνω στην προεπισημανθείσα απόπειρα προσαρμογής της Βυζαντινής Μουσικής στα κορεατικά, γνωρίζοντας μεν τη μουσική αλλά αγνοώντας τη γλώσσα, διαπίστωσα τελικά ότι αντί να προσπαθώ (κατά τη συνήθη διαδικασία) να μεταφέρω αυτούσια τη μουσική που γνωρίζω σε μιαν άλλη γλώσσα μπορούσα πολύ πιο εύκολα (και με εξαιρετικά παραγωγικότερο, εντυπωσιακότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο) να δημιουργήσω νέα μουσική, βασισμένη σε αυτή που γνωρίζω και θέλω να μεταφέρω, εμπνευσμένη δηλαδή από τη συνολική παράδοση της λεγόμενης Βυζαντινής Μουσικής, μια νέα μουσική όμως που να ξεκινά, να

στηρίζεται, να σέβεται και να πατά πάνω στην επιθυμητή νέα γλώσσα, μια γλώσσα που πρέπει να αναδεικνύει και να καθιστά σαφή στους καινούργιους ακροατές της.

Έτσι, για να επικαλεστώ ένα από παράδειγμα, κάποια στιγμή ζήτησα από τους εκεί μαθητές και συνεργάτες μου να μού καταγράψουν το κείμενο του πολύ γνωστού ύμνου *Tou Δείπνου σου του μυστικού*, ενός ύμνου που συνηθίζουν κι εκεί να τον ψάλλουν κατά τη διάρκεια της θείας Μετάληψης· Ζήτησα όμως να μού το καταγράψουν επισημαίνοντας παράλληλα πάνω στο κορεατικό κείμενο τις ιδιαίτερες λέξεις (με κάθετες γραμμές) αλλά και τον αριθμό των συλλαβών κάθε λέξης (με αραβικούς αριθμούς κάτω από κάθε συλλαβή) του ύμνου (πίν. 2). έχοντας κατά νουν αυτή και μόνον τη σειρά λέξεων και συλλαβών, με άλλα λόγια μετρώντας απλώς αριθμούς, δημιούργησα μια νέα μουσική σύνθεση (πίν. 3), εμπνευσμένη οπωσδήποτε από τη λεγόμενη Βυζαντινή Μουσική, μια σύνθεση όμως που -ως βασισμένη πάνω στη σύσταση της συγκεκριμένης εκδοχής του ύμνου- να απέβαινε κατάλληλη για τη δεδομένη σειρά των κορεατικών συλλαβών και λέξεων (πίν. 4). έγραψα τη μελωδία στο πεντάγραμμο και οι συνεργάτες μου εκεί πρόσθεσαν το κορεατικό κείμενο κάτω από τις νότες (πίν. 5). δοκιμάσαμε αυτή τη νέα σύνθεση (με μένα να ψάλλω απλώς τη μελωδία -χρησιμοποιώντας, αντί κειμένου, το φωνήν α- και εκείνους να ερμηνεύουν κανονικά το κορεατικό κείμενο) (πίν. 6 & παρ. 2). πολύ σύντομα ο ίδιος ύμνος (όπως και άλλες ανάλογες μελωδίες που «κατασκευάσαμε» με την ίδια μεθοδολογία) άρχισε να χρησιμοποιείται ενώρα λατρείας στην τοπική κορεατική εκκλησία (πίν. 7 & παρ. 3).

Αυτή είναι μια εκδοχή Βυζαντινής Μουσικής εκ νέου και επί τούτω συντεθειμένης πάνω στην κορεατική γλώσσα. Το επόμενο, και κατά τη γνώμη μου το ευκταίο και ιδανικό, βήμα θα ήταν η ίδια διαδικασία να συνεχιστεί από κάποιον γηγενή Κορεάτη, που να συνδυάζει άριστη γνώση και των δύο: κορεατικής γλώσσας και Βυζαντινής Μουσικής· αυτό το αναζητούμενο, εξιδανικευμένο αλλά προς το παρόν φανταστικό, πρόσωπο θα μπορούσε πλέον να δώσει και ένα ιδιαίτερο τοπικό χρώμα σε αυτή τη μουσική, γιατί όχι ενσωματώνοντας και στοιχεία της όποιας άλλης (αστικής ή λόγιας) τοπικής μουσικής παράδοσης· και τότε πια θα μιλούσαμε για μιαν ιδιαίτερη και μοναδική κορεατική βυζαντινή μουσική: πάνω στην αρχική «*tabula rasa*» θα χαράσσονταν κορεατικά σύμβολα και έτσι η Βυζαντινή Μουσική θα (έπρεπε να) μιλούσε στην κορεατική γλώσσα.

지극히 거룩하신 테오토코스(성모님)께 바치는 성가

작사: 애기나의 성 네타리오스 대주교

1. 순동 결정투신 하녀님께 신성이간 동모찬청 정마양하 너려하나 시아는이 여여여이다 정온천자 결세사금 한상률당 토호양부 오보찬을 코자하를 스시는니
 2. 혜당 결정투신 하녀님께 신성이간 동모찬청 정마양하 너려하나 시아는이 여여여이다 정온천자 결세사금 한상률당 토호양부 오보찬을 코자하를 스시는니
 3. 혜당 결정투신 하녀님께 신성이간 동모찬청 정마양하 너려하나 시아는이 여여여이다 정온천자 결세사금 한상률당 토호양부 오보찬을 코자하를 스시는니
 4. 혜당 결정투신 하녀님께 신성이간 동모찬청 정마양하 너려하나 시아는이 여여여이다 정온천자 결세사금 한상률당 토호양부 오보찬을 코자하를 스시는니
 8 혼인한바없는신부여기빼하소서, 흔인한양하에여여여이다 흔정세왕 바결라비 인파풀여
 15 혼인한바없는신부여기빼하소서, 흔인한양하에여여여이다 흔정세왕 바결라비 인파풀여
 21 혼인한바없는신부여기빼하소서, 흔인한양하에여여여이다 흔정세왕 바결라비 인파풀여
 28 혼인한바없는신부여기빼하소서, 흔인한양하에여여여이다 흔정세왕 바결라비 인파풀여
 35 혼인한바없는신부여기빼하소서, 흔인한양하에여여여이다 흔정세왕 바결라비 인파풀여
 42 혼인한바없는신부여기빼하소서, 흔인한양하에여여여이다 흔정세왕 바결라비 인파풀여
 49 혼인한바없는신부여기빼하소서, 흔인한양하에여여여이다 흔정세왕 바결라비 인파풀여

Πίνακας 1

Η κορεατική παρτιτούρα του πολύ διαδεδομένου και λαοφιλούς, οικουμενικά πλέον γνωστού, βυζαντινότροπου άσματος Αγνή παρθένε δέσποινα.

하느님의 / 아들이시여 / 오늘 / 선비로운
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4

성찬에 / 나도 / 참여하게 하소서 /
1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6

주의 / 유풀들이께 / 이 선비로운 / 성찬에
1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

여하여 / 많아지 약 ~~을~~나이다 /
4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

유다처럼 / 주님을 / 암 많아지 약 / 강도처럼
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

주님께 / 고백, 하나님이다 / 오 / 주여 /
1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 1 2 morning glory



Πίνακας 2

Το πρόχειρο χαρτί πάνω στο οποίο η Κορεάτισσα μαθήτρια και συνάδελφός μου Gabriella Kim έγραψε το κείμενο του ύμνου *Tou Deipnou sou tou μυστικού*, επισημαίνοντας παράλληλα τις ιδιαίτερες λέξεις (με κάθετες γραμμές) αλλά και τον αριθμό των συλλαβών κάθε λέξης (με αραβικούς αριθμούς κάτω από κάθε συλλαβή) του ύμνου.



Πίνακας 3

Η -μέσω της βυζαντινής σημειογραφίας- καταγραφή της (βυζαντινότροπης) μελωδίας που κατασκεύασσα, έχοντας κατά νουν και καταμετρώντας την παραπάνω σειρά κορεατικών λέξεων και συλλαβών. Δομείται απλώς από κάποια πολύ γνωστά επαναλαμβανόμενα μοτίβα του πλαγίου του πρώτου ήχου, αναπτυγμένα στην έκταση και των τριών πενταχόρδων όπου -δυνάμει- εκτείνεται ο συγκεκριμένος ήχος [: αντίστοιχα, εκείνων της μέσης (Πα-κε), νήτης (κε-βου) και υπάτης (Πα-Δι) φωνητικής περιοχής].



Πίνακας 4

Η προηγούμενη καταγραφή, με την αριθμητική εκδοχή της δεδομένης σειράς των κορεατικών συλλαβών και λέξεων του εν λόγω ύμνου να γράφεται κάτω από τη σημειογραφία, στη θέση του συνθισμένου ποιητικού κειμένου.

(57v)

작사
작곡
편곡

하느님의 아름다워서
신비로운 순간에 나도
같아서 하나님
제 영혼에 많고 순간에 많아-여
같아지 않으니

在一起

Πίνακας 5

Η πρώτη και πρόχειρη καταγραφή της ίδιας μελωδίας στο πεντάγραμμο,
με το κορεατικό κείμενο να προστίθεται κάτω από τις νότες από την
Κορεάτισσα μαθήτρια και συνάδελφό μου Gabriella Kim.

아느님의 아들이시여
5조

하느님의 아들 이시여
오늘선 비로운 성찬에
나도 참여케 하소서 주의
월수 들에 계
이신비스런 성찬에 대하여
말하지 않으리 다
유다처럼 주님을 입맞추지 않고
강도처럼 주님께 고백하
나이마다 오주여 주의 나라
에어서 나를 기역해 주길
간구하나니 이다

Πίνακας 6

Η ίδια (καταγεγραμμένη στο πεντάγραμμο) μελωδία, ηλεκτρονικά πλέον στοιχειοθετημένη (μέσω του προγράμματος "Finale") από την Κορεάτισσα μαθήτρια μου Justine Kim.

A musical score for a hymn or spiritual song. The music is written in G clef, common time, and consists of eight staves of musical notation. Below each staff, there is a line of Korean lyrics. The lyrics are as follows:

하느님의 아들 이시여
여신비로 성찬
에나도 찰여케하소서 주의원
수들이에이신비스
런성찬에 대하여 말하지 않으리
이다유다처럼
주님을 알추지 않-

A musical score for a Korean hymn, featuring four staves of music in G clef and a key signature of one sharp. The lyrics are written in Greek below each staff. The first staff contains the lyrics: "고 강 도 치 렴 주 님 깨 고 백" (Ko Kang Do Chi Ryung Ju Ni Ma Ke Go Baek). The second staff contains: "하 — — — 나 — 이 — 다 오 주" (Ha — — — Na — I — Da O Ju). The third staff contains: "여 주 의 나 — 라 · 에 — — — 서 나" (Ye Ju Yi Na — Ra · E — — — Se Na). The fourth staff contains: "를 기 — — 억 해 주 길 간 — 구 — 하 — — —" (Ri El Gi — — Yek Ha E Ju Gi Gi An — Ku — Ha — — —) followed by a repeat sign and "나 — — — 이 — — —" (Na — — — I — — —).

Πίνακας 7

Μια πρόταση για μια τελική παρτιτούρα του ίδιου ύμνου, με τη βασισμένη στο κορεατικό κείμενο μελωδία να καταγράφεται παράλληλα στη βυζαντινή σημειογραφία και στο πεντάγραμμο.

Σημειώσεις

1. Βλ. τα ακόλουθα δημοσιεύματα (όπου επισημαίνεται και περαιτέρω σχετική βιβλιογραφία): H. Ephraim, «Concerning Adaptation», <http://stanthonysmonastery.org/music/Adaptation.htm>. J. M. Boyer, «The Transcription, Adaptation and Composition of Traditional Byzantine Chant in the English Language: An American's Brief Look at the United States», Proceedings of the 1st International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, σ. 570-587, <http://www.asbmh.pitt.edu/page12/Boyer.pdf>. J. Olkinuora, «The Adaptation of Byzantine Chant into Finnish», στο I. Moody και M. Takala-Roszczenko (επιμ.), *Composing and Chanting in the Orthodox Church: Proceedings of the Second International Conference on Orthodox Church Music*, University of Joensuu, Φινλανδία 4-10 June 2007, University of Joensuu & The International Society for Orthodox Church Music, Joensuu 2009, σ. 142-152· του ίδιου, «Experiences in Adapting post-Byzantine Chant into Foreign Languages: Research and Praxis», *Musicology* 11, 2011, σ. 133-144.
2. Βλ. Δ. Αγοραστός, «Είμαστε tabula rasa: Μια έρευνα με πρώην τυφλά παιδιά προσπαθεί να δώσει την απάντηση», *Ψυχολογείν*, 31.10.2011, http://psychologein.sciblogs.net/2011/10/31/-blind_tabula_rasa.
3. Βλ. «Tabula rasa: Πολιτική προπαγάνδα», *Μυστική πραγματική αλήθεια*, 20.10.2011, <http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2011/10/tabula-rasa.html>.