

41.

**ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Θ. ΣΤΑΘΗ,
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ**

Τη 10η Δεκεμβρίου 2001 έγινε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών εκδήλωση προς τιμήν των καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γρηγορίου Θ. Στάθη, με αφορμή τα τριάντα χρόνια της επιστημονικής και καλλιτεχνικής προσφοράς του.

Η τελετή άρχισε με την προσφώνηση του Πρυτάνη κ. Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη.

Ακολούθησε ευλογητική προσλαλιά του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, ενώ ανεγνώσθη και μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Τ'ην κεντρική ομιλία εκφώνησε ο Λέκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαχειριστής της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ανατολής το Περιήχημα» κ. Αχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης, ο οποίος και επέδωσε τιμητικό τόμο και ψηφιακό δίσκο προς τον καθηγητή κ. Γρηγόριο Θ. Στάθη.

Τέλος, ακολούθησε αντιφώνηση-χαιρετισμός από τον τιμώμενο καθηγητή κ. Γρηγόριο Θ. Στάθη.

Ο χορός ψαλτών «Οι Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης», υπε τη χοραρχία του Λέκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αχιλλέα Γ. Χαλδαιάκη, στελεχωμένος ειδικά για την περίπτωση από μαθητές (μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες, υποψηφίους διδάκτορες, φοιτητές) των τιμωμένου καθηγητή, έψαλε μελοποιήματα του Γρηγορίου Θ. Στάθη.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

*Makariótate,
Kýrioi Sunykλητíkoi,
Kýrioi Sunnádélphoi,
Fíle kúrie Kaθηγηtá,
Kúrías kai Kýrioi,*

Η εόρτια αυτή σύνοαξή απόψε, εδώ στη λαμπρή Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου μας, που είναι ο αρμοδιότερος χώρος για να τιμηθεί ένας πανεπιστημιακός διδάσκαλος, είναι αφιερωμένη, ακριβώς, προς τιμήν ενός διαπρεπούς μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, του συναδέλφου καθηγητή κ. Γρηγορίου Στάθη, που έχει τιμήσει την επιστήμη του και έχει προσφέρει πολλά στον τόπο μας.

Όταν τιμώνται καθηγητές του Πανεπιστημίου τιμάται το ίδιο το Πανεπιστήμιο, γι' αυτό με μεγάλη χαρά είμαστε εδώ παρόντες απόψε, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, σημαντική για το περιεχόμενό της. Σημαντική, γιατί εστιάζεται σε ένα τόμο, που θα μοιραστεί σε λίγο, και που αποτελεί μια πραγματική συμβολή του τιμωμένου στην επιστήμη, στην Ψαλτική, στην εκκλησιαστική μουσική. Ο συνάδελφος κ. Στάθης, το τιμώμενο απόψε πρόσωπο, έχει προσφέρει στον ελληνικό χώρο, στην ελληνική παράδοση, πολλά: μέσα από την καλλιέργεια της εκκλησιαστικής μουσικής, μέσα από την καλλιέργεια της Ψαλτικής Τέχνης, μέσα από τα θεωρητικά της Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Μιλάμε για «συνέχεια» σε αυτόν τον τόπο, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για «συνέχεια» αν δεν περάσουμε μέσα από την Ορθοδοξία και δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα από την Εκκλησία αν δεν περάσουμε μέσα από την Εκκλησία· και η Εκκλησία μας οδηγεί στη λατρεία, μας οδηγεί στην υμνογραφία, στην υμνολογία και στην εκκλησιαστική μουσική· αυτά πρέπει να μελετηθουν, και μελετώνται, συστηματικά. Η προσφορά του τιμωμένου καθηγητή είναι ότι αυτήν ακριβώς την πλευρά, της εκκλησιαστικής μουσικής και της εφαρμογής της –της Ψαλτικής–, της

σημειογραφίας και όλων των συναφών, τα έχει καλλιεργήσει, μάλιστα σε ένα επίπεδο που διακρίνεται από σοβαρότητα, συνέπεια και συνέχεια.

Μια τέτοια θητεία, όπως του συναδέλφου καθηγητή κ. Στάθη, απαιτεί σύνθετη προσέγγιση: πρέπει κανείς να είναι και θεολόγος, να ξέρει και βυζαντινά, να ξέρει και μουσικολογία. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι ο καθηγητής Στάθης πέρασε και από τους τρεις αυτούς χώρους: και από τη Θεολογία, και από τη Βυζαντινολογία και βεβαίως και από τη Μουσικολογία και από τη Μουσική καθ' αυτή, ως τέχνη. Ως επιστήμων είναι μια σύνθετη προσωπικότητα: μια προσωπικότητα που κινείται από τον χώρο της ποίησης –γιατί και ποίηση γράφει— στον χώρο της επιστήμης, με την ευρύτερη έννοια, αλλά και μέσα από μία δραστηριότητα, η οποία έχει σχέση με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πολύτιμη η συμβολή του καθηγητή Στάθη στο Μουσικολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας. Από εκεί και πέρα, προχώρησε και ίδρυσε αυτή την Εταιρεία –όταν λέμε «εταιρεία» συνήθως πάει το μυαλό μας σε εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά αυτή είναι ακριβώς μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα—, «Ανατολής το Περιήχημα», τί φωρίος τίτλος! Και βεβαίως γνωρίζουμε τον κ. Στάθη από τους πραγματικά «Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης». Η λέξη «μαϊστωρ» είναι από το magister που έγινε μαγίστρος και από εκεί μαϊστρος και το μάστορας το δικό μας, δηλαδή ο καθηγητής, ο δάσκαλος, αυτός που ξέρει τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, με τους «Μαϊστορες της Ψαλτικής Τέχνης» έδωσε μιαν άλλη ώθηση στα πράγματα στο χώρο της Ψαλτικής, όπου έχει μια συνεχή παρουσία σε ένα επιστημονικό, υψηλό, απαιτητικό επίπεδο: μέσα από αυτή την πολύμορφη δραστηριότητα έχει καταστεί μια προσωπικότητα η οποία έχει επιβληθεί σε αυτόν τον χώρο με εγκυρότητα και με δημιουργική στάση και προσέγγιση.

Ο συνάδελφος κ. Στάθης είναι πραγματικά καθηγητής, με την επυμολογική έννοια του όρου: βέβαια κατά την Καινή Διαθήκη καθηγητής είναι ο Χριστός –εκεί πρώτα χρησιμοποιείται το «καθηγητής»—, με την έννοια του καθηγούματι, του ηγούματι, πηγαίνω μπροστά και δείχνω το σωστό δρόμο. Έτσι, έχει αναδείξει μια σειρά από διδάκτορες, έχει ένα πλήθος από μαθητές: μέσα από την επιστήμη έχει καταφέρει να προαγάγει τον τομέα στον οποίο θητεύει με τρόπο καθαρά επιστημονικό, αλλά και με ένα τρόπο αποστολικό, ώστε να υπάρχει συνέχεια.

Αυτήν τη συνέχεια έρχεται να δηλώσει ως απότιση φόρου τιμής προς τον διδάσκαλο ο Τόμος που συγκρότησαν οι μαθητές του κ. Στάθη, που έχει την εξής πρωτοτυπία: Συγχά, όταν κάνουμε τιμητικούς τόμους, διά-

φοροι συνάδελφοι γράφουν για τον τιμώμενο· αυτό υπάρχει πρόθεση, όπως διαβάζω και στην Εισαγωγή, να είναι ένας δεύτερος τόμος για τον καθηγητή· όμως θέλησαν –και ακριβώς σε αυτό πρωτοτύπησαν οι τιμώντες τον διδάσκαλο– να συγκεντρώσουν στον παρόντα Τόμο το έργο του τιμωμένου που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, δηλαδή ένα πλήθος πραγματιών και μελετών που είναι αδημοσίευτες ή μη προσιτές, αλλά και άλλες που έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια και σε ξένη γλώσσα και εδώ εμφανίζονται πια στα ελληνικά. Είναι επομένως ένας Τόμος που έχει το καλό –και το θεωρώ ως ύψιστη μορφή τιμής– ότι περιέχει συγκεντρωμένο ένα κομμάτι καίριο, καθοριστικό, του έργου του Γρηγορίου Στάθη. Αυτή την πρωτοτυπία τη χαιρετίζω. Οταν βγει ο αναγγελλόμενος άλλος τόμος, που διάφοροι άλλοι θα γράψουν πράγματα τιμώντας τον διδάσκαλο, τότε όλοι μας θα κληθούμε να συμβάλουμε κατά το δυνατόν, από τον χώρο του ο καθένας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε το ίδιο το έργο του κ. Στάθη μέσα σ' αυτόν τον Τόμο.

Ο καθηγητής Γρ. Στάθης, ο οποίος τιμάται απόψε, έχει τιμήσει, όπως είπαμε, το Πανεπιστήμιο, έχει προβάλει την επιστήμη του· και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω κάτι που δεν είναι ίσως ευρύτερα γνωστό, ότι τους επόμενους μήνες ο κ. Στάθης με τους «Μαϊστορες» θα έχει μια πανηγυρική παρουσία σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, ξεκινώντας από το La Trobe, με το οποίο είμαστε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο. Μπορεί κανείς μέσα από αυτό το παράδειγμα να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να γίνει γνωστό σ' αυτή την ήπειρο –όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και στους ξένους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την υμνολογία, για την εκκλησιαστική μουσική, για την Ορθοδοξία– το βυζαντινό μέλος· πόσο σημαντικό είναι να φτάσουν αυτά τα ακούσματα στην ποιότητα που μπορεί να τα δώσει ο καθηγητής Στάθης, με μια τεκμηρίωση και γραπτού λόγου και μέσω ακόμη της δισκογραφίας, να περάσουν στο ευρύτερο κοινό. Αυτό το έχει ήδη κάνει ο καθηγητής Στάθης· δεν είναι απλώς ένας πανεπιστημιακός, αλλ' έχει μια δραστηριότητα που έχει περάσει και έχει προβάλει τη Βυζαντινή Μουσική, την έχει κάνει γνωστή και θαυμαστή σε πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο στην Ελλάδα, που ενδεχομένως δεν έχουν και πάρα πολύ στενή σχέση με την Εκκλησία, αλλά και στην οικουμένη όλη. Αυτό το θεωρώ μείζον επίτευγμα, και θέλω να πω, τελειώνοντας, ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών αισθάνεται περήφανο που περιλαμβάνει στους κόλπους του καθηγητές της ποιότητας, του επιπέδου, της δραστηριότητας, του ήθους και του ύφους, της φυσιογνωμίας του Γρηγορίου Στάθη.

Εκ μέρους της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου σας συγχαίρω, κύριε Συνάδελφε, σας εύχομαι να συνεχίσετε αυτή τη δημιουργία σας και στο μέλλον που έρχεται. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα είναι πάντα κοντά σας.

Κυρίου Κυρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος

ΕΥΑΓΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ

Πανοσιολογιώτατε ἐκπρόσωπε τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
Ἐλλογμώτατε Κύριε Πρύτανι,
Κύριε Ἀντιπρύτανι,
Κύριε Κοσμῆτορ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς,
Ἐλλογμώτατοι καὶ Μουσικολογιώτατοι Καθηγηταὶ καὶ Διδάσκαλοι,
Μουσοτραφὲς φιλόμουνσο ἀκροατήριο,

Θεωρῶ πώς εἶναι γιὰ μένα ἰδιαιτέρα τιμὴ ἡ εὐκαιρία ἡ ὅποια
μοῦ δίδεται, ὡς Προκαθημένου τῆς Ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, νὰ εἴπω καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος τούτου, τοῦ τόσο ἐπισήμου,
τὸν εὐλογητικὸν καὶ ἐπαινετικὸν μον λόγο γιὰ τὸν ἀπόψε τιμώμενο
Καθηγητὴ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας κ. Γρηγόριο Στάθη, μὲ
τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 60 χρόνων ζωῆς του καὶ 30 χρό-
νων μουσικολογικῆς, ἐρευνητικῆς, ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνι-
κῆς δραστηριότητός του στὸν τομέα τῆς Μουσικῆς, ἰδιαιτέρως τῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

‘Ο προλαλήσας κύριος Πρύτανις ἐτόνισε ἀπὸ τοῦ βήματος τὶς
σχέσεις οἱ δοποῖες ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδι-
στριακὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὸν κύριο Γρηγόριο Στάθη
καὶ διετύπωσε καὶ ἀπηρύθυνε τὶς εὐχὲς τοῦ Πανεπιστημίου στὸν
τιμώμενο Καθηγητὴ. Σὲ μένα ἀς ἐπιτραπῆ νὰ εἴπω μερικὰ πράγμα-
τα γιὰ τὴ σχέση τοῦ κ. Στάθη πρὸς τὴν Ἐκκλησία, πρὸς τὴν Ἀγία
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Θὰ ἔλεγα πώς εἶναι τρεῖς οἱ παραμέτροι, διὰ τῶν δοποίων συνδέεται
ὅ κ. Γρηγόριος Στάθης μὲ τὴν Ἀγιωτάτη Ἐκκλησία μας:

‘Η πρώτη εἶναι ἡ πηγαία καὶ παραδοσιακὴ πίστη καὶ εὐλάβειά
του· δ τιμώμενος Καθηγητὴς εἶναι πιστὸ τέκνο τῆς Ἀγίας Ἐκκλη-
σίας μας καὶ ἀκολουθεῖ μὲ παραδοσιακὴ συνέπεια, θὰ ἔλεγε κανεῖς,

οχι μόνον τὰ δόγματα ἀλλὰ και τὴν πρακτικὴ μορφὴ τῆς ὁρθοδόξου εὐλαβείας. Εἶναι ό ἄνθρωπος ποὺ βιώνει τὸ κατὰ Χριστὸν ζῆν και ἀνήκει οὐσιαστικά στὴν Ἐκκλησία, τῆς ὅποιας ἀποτελεῖ και ἰδιαίτερον πνευματικὸ στέλεχος.

Ἡ δεύτερη παράμετρος εἶναι ἡ ἐνασχόλησίς του ἰδιαίτερα μὲ τὴν ἐκκλησιαστική, Βυζαντινὴ λεγομένη, Μουσική μας. Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ κ. Στάθης ἔχει ἀναλωθῆ και ἔχει προσφέρει στὴν διάρκεια τῆς τριακονταετοῦ δραστηριότητός του σημαντικὲς ὑπηρεσίες, τόσο στὴν ἔρευνα γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ, ὅσο και στὴν πρακτικὴ ἐκφορὰ τοῦ βυζαντινοῦ μέλους, ὅπως τοῦτο γίνεται πολὺ συχνὰ αἰσθητὸ μὲ τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις τοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», οἱ ὅποιοι εἶναι παρόντες ἐδῶ και θὰ τέρψουν ἐν συνεχείᾳ τὶς ἀκοές μας μὲ τὸ πρόγραμμα, τὸ ὅποιο πρόκειται νὰ ἔκτελέσουν.

Καὶ ἡ τρίτη παράμετρος εἶναι τὸ "Ιδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ὅποιου ὁ κ. Γρηγόριος Στάθης, ἀπὸ τῆς ἴδρυσεώς του πρὸ τριακονταετίας, εἶναι ὁ Διευθυντής, ὁ ὅποιος συνεχίζει μὲ ἀκάματο ζῆλο, ἀν και μὲ πολλὲς δυσκολίες, τὴν προσπάθειά του νὰ τὸ ἀναδείξει ως τὸν βασικὸ ἐκφραστὴ και φορέα τῆς γνησίας ὁρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κατὰ τὰ τελευταῖα αὐτὰ χρόνια.

Θέλω ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ἰδιαιτέρως νὰ ὑπογραμμίσω τὸ γεγονός ὅτι στὶς ἡμέρες μας παρατηρεῖται μία θαυμαστὴ ἀναβίωσις τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν πιστῶν εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα ἐν γένει και ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τὴν μουσικολογία. "Υπάρχουν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα περίφημοι δάσκαλοι και καθηγηταὶ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, οἱ ὅποιοι κατέχοντες τὸ ἀκραιφνὲς ὑφος και ἥθος τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας αὐτῆς μουσικῆς, δηλαδὴ τοῦ βυζαντινοῦ μουσικοῦ μας πλούτου, προσφέρουν τὴν δυνατότητα στοὺς νέους ἀνθρώπους νὰ μυηθοῦν εἰς αὐτὸν τὸν πλοῦτο, γιατὶ βεβαίως, ὅπως ἡ πίστις εἶναι ἐξ ἀκοῆς, ἔτοι κατὰ βάθος και ἡ μετάδοσις τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἶναι και αὐτὴ ἐξ ἀκοῆς. Σὲ αὐτὴν τὴν κατηγορία ἀνήκει και ὁ καθηγητὴς κ. Γρηγόριος Στάθης, ὁ ὅποιος κατὰ ἔνα τρόπο ἀθόρυβο, ἐργαζόμενος ὅμως εἰς βάθος, ἔρευνητικά, διὰ τὰ θέματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μὲ ἀναδίφησιν πεπαλαιωμένων και ἀγνώστων κωδίκων, στὸ "Αγιον" Ορος ἰδιαιτέρως, ἀλλὰ και εἰς ἄλλα μέρη, προσπαθεῖ νὰ φέρει, και φέρ-

νει, εἰς τὴν ἐπιφάνεια τὰ στοιχεῖα ἔκεινα, τὰ δόποια ἀποδεικνύουν περιτράνως ὅτι ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ εἶναι δὲ τέρος κλάδος τῆς ἔθνικῆς μας μουσικῆς καὶ ὅτι ἡ γνησιότητα τοῦ ὑφους τῆς μουσικῆς αὐτῆς εἶναι ὑπόθεσις πραγματικῆς μελέτης εἰς βάθος αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ, τὸν δόποιον μᾶς ἐκληροδότησαν οἱ πατέρες μας.

Ἐπιθυμῶ, λοιπόν, καὶ ἀπὸ τὴν θέσιν αὐτὴν νὰ ἐκφράσω ὅχι μόνον τὸν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὰ θεομότατα προσωπικά μου συγχαρητήρια στὸν κ. Γρηγόριο Στάθη, δὲ δόποιος εἶναι ἐκ τῶν πολυτίμων συνεργατῶν μου, καὶ ἐπίσης νὰ συγχαρῶ τοὺς μαθητάς του, οἵ δοποῖοι ἀπαρτίζουν μαζὶ μὲ τὸν διδάσκαλό τους τὴν Ἐταιρεία «Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα», μιὰν Ἐταιρεία ἡ δοποία ἔχει ως στόχον της τὴν μελέτη εἰς βάθος, τὴν ἔρευνα καὶ τὴν προβολὴ τῆς παροπαραδότου αὐτῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς.

Εὔχομαι εἰς τὸν κ. Στάθη νὰ ζήσει πολλὰ ἀκόμη χρόνια, διότι τώρα ἥδη βρίσκεται εἰς τὸν κολοφῶνα τῆς δημιουργικῆς του πνοῆς, τοῦ δημιουργικοῦ του οἰστρου, ὥστε νὰ προσφέρει εἰς τὴν Ἐκκλησία μας ἀκόμη περισσότερες ἀγαθές ὑπηρεσίες καὶ ἀκόμη λαμπρότερη καρποφορία πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ πρὸς ἔπαινον τῆς Ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας μας.

Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

MHNÝMA*

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καὶ ὁ σεπτὸς Προκαθήμενός της Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος χαιρετίζουμε ἐγκαρδίως τὴν ἀποψινὴ τῷ θητικῇ ἐκδήλωσῃ γιὰ τὸ ἐπιστημονικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ ἔργο τοῦ μουσικολογιωτάτου καθηγητοῦ κ. Γεργορίου Στάθη, ὁ ὅποῖς συνεπλήρωσε ἥδη τριακονταετία προσφορᾶς στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν πατρῷα ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ. Ο τιμῶμενος κύριος Καθηγητής, εἰδήμων περὶ τὴν μουσικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὅχι μόνο ἐκαλλιέργησε συστηματικῶς τὸ τάλαντό του καὶ ἀξιοποίησε ἀποδοτικῶς τὸ χάρισμα τοῦ Οὐρανίου Πατρός, ἀλλὰ καὶ ἐρεύνησε ἐπισταμένως ἐπὶ σειρὰν ἑτῶν ἀρχαῖα καὶ νεώτερα μουσικὰ χειρόγραφα, οὕτως ὥστε νὰ συμβάλει σημαντικῶς εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑμνῳδία.

Τοῦ ἀνήκει ὁ ἔπαινος, τὰ συγχαρητήρια, ἡ εὐαρέσκεια καὶ ἡ εὐλογία τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὅποια ἦταν καὶ παραμένει ὁ θεματοφύλακ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν τοῦ εὐσεβοῦς γένους μας, μεταξὺ τῶν δποίων ἐξέχουσα θέσιν κατέχει τὸ πατροπαράδοτο λιτὸ μουσικὸ μέλος, αὐτὸ μὲ τὸ ὅποιο ἄρμόζει νὰ ὑμνεῖται τὸ ὄνομα τοῦ ὑπερουμνήτου καὶ δεδοξασμένου Θεοῦ, αὐτὸ τὸ ὅποιο εὐφραίνει, παράλληλα, καὶ «τὰ τῶν εὐσεβῶν αἰσθητήρια».

Εὐχαριστοῦμε καὶ συγχαιροῦμε τὸν μουσικολογιώτατο κύριο Καθηγητὴ καὶ τοῦ εὐχόμαστε ἐκ βαθέων κραταιὰ τὴν σκέπη τῆς Θεοτόκου στὴν ζωὴ καὶ στὸ ἔργο του.

* Ανέγνωσεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακεὶμ Λημνιούδης.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗ
Λέκτορος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΟΜΙΛΙΑ

*Μακαριώτατε,
Πανοσιολογιώτατε ἐκπρόσωπε τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
Κύριε Πρύτανι,
Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές,
Μουσικολογιώτατοι Πρωτοψάλτες, Λαμπαδάριοι
καὶ σύμπασα ἡ τῶν φιλομούσων χορεία,
Σεβαστέ μας Κύριε Καθηγητά,
Ἄγαλητοὶ παραδελφοί, μαθητὲς τοῦ τιμωμένου διδασκάλου,
Κυρίες καὶ Κύριοι,*

Ἡ ἀποφινὴ τιμητικὴ ἐκδήλωση ἀποτελεῖ σεμνοπρεπῆ ἐκφραστὴ ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, ἀγάπης ποὺ συμβολικῶς σηματοδοτοῦν δ τιμητικὸς τόμος καὶ δ ψηφιακὸς δίσκος ποὺ οἱ μαθητὲς (συνάδελφοι, διδάκτορες, ὑποψήφιοι διδάκτορες, συνεργάτες, φίλοι, ψάλτες, φοιτητὲς) προσφέρουμε ἐπισήμως στὸν διδάσκαλο γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν ἀκαδημαϊκὴ παρουσία του καὶ τὴν πολύμορφη ἐπιστημονικὴ καὶ ιαλιτεχνικὴ δημιουργία του.

Ἐπιθυμοῦμε πρωτίστως νὰ ἀπευθύνουμε θερμὲς εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ὑμᾶς, ποὺ μὲ τὴν παρουσία σας ἀπόψε ἐδῶ συμμερίζεσθε τὰ συναισθήματα τῆς χορείας τῶν μαθητῶν τοῦ τιμωμένου διδασκάλου. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἐκφράζουμε πρὸς τὸν Πρύτανι τοῦ Ἑθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καθηγητὴ κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, δ ὁποῖος, πρὸς τοῖς ἄλλοις, συγκατένευσε προθύμως καὶ παρεχώρησε τὴ λαμπρὴ καὶ ἰστορικὴ αὐτὴ αἴθουσα γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως. Ἐκ μέσης καρδίας εὐγνωμονοῦμε, ἐπίσης, τὸν παριστάμενο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλο, δ ὁποῖος ἐπευλόγησε ἐκθύμως, προφορικῶς τε καὶ γραπτῶς, τὸ ἐγχείρημά μας.

Βαθυσεβάστως ἀναφερόμαστε, τέλος, πρὸς τὴν Αὐτοῦ θειοτάτη Παναγιότητα τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖον, ὁ δόποιος ἡγαθύνθη καὶ ἀπέστειλε εὐλογητικὸν μήνυμα γιὰ τὴν παροῦσα τιμητικὴν ἐκδήλωσην. Τὰ αὐτηρῶς προκαθορισμένα χρονικὰ ὅρια τῆς ἐκδοτικῆς ἑτοιμασίας τοῦ ἀπόψε ἐπιδιδομένου τόμου δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν, δυστυχῶς, νὰ καταχωρίσουμε τὸ ἐν λόγῳ μήνυμα ἐν προοιμίῳ τῆς ἐκδόσεως, ὅπως ἐξ ἀρχῆς προεβλέπετο· ἥδη, πάντως, ἐλήφθη μέριμνα πρὸς διευθέτηση τοῦ πράγματος. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἐπιτρέψατέ μου νὰ ἀναγνώσω τὸ ἀποσταλὲν πατριαρχικὸν γράμμα:

Βαρθολομαῖος, ἐλέφ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Τῷ Ἑλλογμωτάτῳ κυρίῳ Ἅχιλλεῖ Γ. Χαλδαιάκῃ, Λέκτορι τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητῷ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

Πατρικῶς συγχαίρομεν τὰ μέλη τῆς πρότριτα ἰδουθείσης ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἐταιρείας ὑπὸ τὴν ἐκφραστικὴν καὶ ποιητικωτάτην ἐπωνυμίαν «Ἀνατολῆς τὸ Περιήγημα», τὰ προγραμματίσαντα ἐκδοσιν τιμητικοῦ τόμου προβάλλοντος καὶ δεόντως τιμῶντος τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργον τοῦ ὄντως διακεκριμένου μουσικολόγου καθηγητοῦ Ἑλλογμωτάτου καὶ Μουσικολογιατάτου κυρίου Γρηγορίου Στάθη ἐπὶ τῇ ἔξηκοστῇ ἐπετείφ τῶν γενεθλίων αὐτοῦ.

Ο Θεὸς ἡμῶν, ὁ ὑπὸ τῶν ἀνω δυνάμεων ἀδιαλείπτως δοξαζόμενος καὶ ὑφ' ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ φόδαις πνευματικαῖς ἀνυμνούμενος, ὁ διανέμων τὰ χαρίσματα τοῖς πιστεύοντιν Αὐτῷ, καὶ τῷ διδασκάλῳ ὑμῶν καὶ ὑμῖν τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς χαρισάμενος γνῶσιν καὶ φωνὴν αἰνέσεως, ἃδειν καὶ ψάλλειν καὶ ἔξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἥχῳ ἑορταζόντων, δῷη ἀντῷ ἔτη πλεῖστα καὶ ὑγιεινά, ἵνα κατευθύνῃ καὶ ποδηγετῇ τοὺς ἀκούοντας αὐτόν, εἰς ὑμᾶς δὲ τοὺς εὐγνώμονας αὐτοῦ καὶ καλοὺς μαθητὰς χαρίζοιτο ὑγιείαν καὶ φωτισμὸν γνώσεως καὶ εὐλαβείας.

Ἐπὶ τούτοις, παρέχομεν ἐκθύμως ὑμῖν τὴν πατρικὴν καὶ Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν.

Ἡ χάρις καὶ ἡ δωρεὰ τοῦ Ἅγιον Πνεύματος εἴησαν μεθ' ὑμῶν πάντοτε.

,βα' Ὁκτωβρίου λ'
† Ο Κωνσταντινουπόλεως, διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης.

Τὴν ἀποψινὴ ἐκδήλωση θὰ καταστέψει δὲ «καθαρὸς ἥχος» τῶν μελοποιημάτων τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη· κατὰ τὸ πρόγραμμα, συνθέσεις τοῦ διδασκάλου πρόκειται νὰ ἐρμηνεύσει δὲ εἰσοδεύσας ἥδη χορὸς ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», ἀμιγῶς μάλιστα στελεχωμένος ἀπὸ μαθητὲς τοῦ τιμωμένου καθηγητοῦ. Πρὸς ἄπαντα τὰ μέλη τοῦ χοροῦ ἀπευθύνονται καὶ ἐντεῦθεν οἱ ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστίες μας γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ καὶ καίρια συμβολή τους στὴν παροῦσα τιμητικὴ ἐκδήλωση. Ἰδιαίτερη, πάντως, αἵγλη καὶ ἔχει ωριστή λαμπρότητα ἀναμένεται νὰ προσδώσει στὸ ἀποψινὸ μουσικὸ πρόγραμμα ἡ ἔκτακτη καὶ λίαν τιμητικὴ συμμετοχὴ περιωνύμων πρωτοψαλτῶν, φίλων καὶ συνεργατῶν τοῦ τιμωμένου διδασκάλου, οἱ δόποι οἱ ἐπίσης θὰ ψάλουν ἐπίλεγμένα μελοποιήματά του. Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς τὸν Ἀρχοντα Πρωτοψάλτη τῆς Ἅγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ Ἅγιας Σοφίας Θεσσαλονίκης κ. Χαρίλαο Ταλιαδῶρο, καθὼς καὶ τοὺς ἡδυμόλπους Πρωτοψάλτες κ.κ. Ἀθανάσιο Βουρλῆ, ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Παναγιώτη Σουσούνη, Ἀθανάσιο Βουγιουκλῆ, Παναγιώτη Τζανάκο καὶ Γρηγόρη Νταραβάνογλου, γιὰ τὴν πρόφρονα καὶ συγκινητικὴ ἀνταπόκρισή τους.

Περαίνουμε τὴν προομιακὴ αὐτὴ διατύπωση εὐχαριστιῶν καταθέτοντας τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν Ὀργανισμὸ τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν, γιὰ τὴ δωρεὰν παραχώρηση τῆς Αἴθουσας Φίλων τῆς Μουσικῆς πρὸς ἥχογράφηση τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου ποὺ ἐπισυνάπτεται στὸν ἐπιδιδόμενο τιμητικὸ τόμο, καθὼς καὶ πρὸς τὸ προσωπικὸ τοῦ τυπογραφικοῦ ἔργαστηρίου «Φουνίκη» καὶ τῆς Ἐταιρείας *S. & P. Advertising*, γιὰ τὴν ἀρτια διεκπεραιώση τῆς συγκεκριμένης ἐκδόσεως.

Φιλόμουση ὁμήγυρη,

Κατὰ τὴν ὁδόν Νοεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 1999 δὲ χωρίου Πλατανιᾶς-Γερακαρίου τῶν Ἰωαννίνων ὁρμώμενος Γρηγόριος Στάθης τοῦ Θεοδώρου καὶ τῆς Μαρίας, καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης πρότερον μὲν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ ἀπὸ δὲ τῆς συστάσεώς του στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου

Αθηνῶν, συνεπλήρωσε «έπό τὴν σκέπην τῶν πτερύγων τῆς ἀνὸν δόξης» τῶν ἀγγειαῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων, τῶν καὶ φυλάκων τῆς γενεθλίου αὐτοῦ ἡμέρας, τὸ ἔξηκοστὸν ἔτος τῆς ἡλικίας του. Οἱ πολυπληθεῖς μαθητές του, ἴδιαιτέρως δὲ ὁ δωδεκαμελής ὅμιλος τῶν Ἐταίρων τῆς ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἐταιρείας, πρότριτα συμπτηχείσης μὲ Ἰδρυτικὴ βιούληση τοῦ ἔξονομασθέντος διδασκάλου, κρίναμε εὔκαιρη τὴ συγκυρία, συνδυαζομένη μάλιστα μὲ τὴν τριακονταετῆ εὐκλεῆ παρουσία του στὸν ἐπιστημονικὸ στίβο, καὶ προέβημεν στὴν ἔκδοση ἐνὸς χαριστηρίου τόμου καθώς καὶ στὴν ἡχογράφηση ἐνὸς ψηφιακοῦ δίσκου περιέχοντος τοὺς ὀκτὼ ψαλμοὺς τῶν ἐγκαινίων κατὰ μέλος τοῦ ἰδίου καθηγητοῦ.

Οἱ ἀποψινὸς ἑορτασμός, κατὰ τὸν ὄποιο προσφέρονται τὰ ὡς ἄνω ἐπὶ τριετίαν κυριορηθέντα δωρήματα, ἐνέχει ἀληθῶς μιὰν πρωτοτυπία γιὰ τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα εἶναι, βεβαίως, γνωστὸ διτὶ παρόμοιες τιμητικὲς ἐκδηλώσεις –καὶ δὴ προκειμένου περὶ μουσικῶν προσωπικοτήτων— συνηθίζονται στὸ ἔξωτεροικό, ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα –ὅπως καὶ γιὰ παρεμφερῆ περίπτωση παρατηρήθηκε παλαιότερα ἀπὸ αὐτὸ ἐδό τὸ βῆμα— «εἴναι σπάνιο νὰ ἐκδίδεται καὶ ἐπιδίδεται τιμητικὸς τόμος σὲ ἐν ἐνεργείᾳ καθηγητή»¹. Αὐτὴ ἡ ἐν πολλοῖς καινοτομίᾳ ἄς ἀποδοθεῖ σὲ υἱοκὸ εὐγενῆ πόθο γιὰ εὐγνώμονα ἔκφραση τιμῆς, σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ φιλτάτου καθηγητοῦ μας κ. Γρηγορίου Θ. Στάθη, μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση τῶν ἔξήντα ἑτῶν τῆς ἡλικίας καὶ τῶν τριάντα ἑτῶν τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του. Τὸ μαρτυρεῖ, ἄλλωστε, καὶ ὁ τίτλος ποὺ προσδώσαμε στὴν παροῦσα ἀπόπειρα· «...τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον...», τίτλος ποὺ αὐτόχοημα παραπέμπει στὸ δεκαπεντασύλλαβο ποίημα – διαχρονικὸ ὑμνο τῶν ἀπανταχοῦ μαθητῶν τῆς ψαλτικῆς τέχνης:

Ο θέλων μουσικὴν μαθεῖν καὶ θέλων ἐπαινεῖσθαι,
θέλει πολλὰς ὑπομονὰς θέλει πολλὰς ἡμέρας,

1. Βλ. Μιχαὴλ Π. Σταθοπούλου, «Χαιρετισμός», [κατὰ τὴν τελετὴν ἐπιδόσεως τιμητικῶν τόμων στὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Εὐάγγελο Μουτσόπουλο], Ἐπίσημοι Λόγοι ἀπὸ 31.8.88 ἕως 31.8.91 (περίοδος πρωτανείας Μιχ. Π. Σταθοπούλου), τόμος 30ός, Μέρος Β' (1990), Ἀθῆνα 1998, σ. 555.

θέλει καλὸν σωφρονισμὸν καὶ φόβον τοῦ Κυρίου,
τιμὴν πρὸς τὸν διδάσκαλον δουκάτα εἰς τὰς χεῖρας,
τότε νὰ μάθει ὁ μαθητὴς καὶ τέλειος νὰ γένει.

Στοιχοῦντες στὸ πνεῦμα τῆς ἀνωτέρῳ λαοφιλοῦς «πρὸς τὸν μαθητὰς νουθεσίας» θέσαμε, ώς ἄλλοι σώφρονες καὶ θεοφοβούμενοι μαθητές, ὑπ’ ὅψιν τοῦ διδασκάλου τὴν πρόθεσή μας· νὰ ἀντιπελαργήσουμε, δηλαδή, ἔναντι τῆς δαιφριλοῦς πνευματικῆς στοργῆς καὶ τῆς ἀκαταπονήτου ἐπιστημονικῆς φροντίδος του ἔνα χαριστήριο τόμο, ἀφιερωμένο κυρίως στὸ εὐδὺ καὶ πολυσχιδὲς ἔργο του, περιχαρεῖς καὶ εὐγνώμονες κοινωνοὶ τοῦ ὅποιου ἐγενόμεθα οἱ πάντες. Τῶν ἀρχικῶν ἐντόνων ἐνδοιασμῶν τοῦ διδασκάλου διασκεδασθέντων, ἄλλα καὶ τοῦ ἐπακολουθήσαντος ἐσωτερικοῦ προβληματισμοῦ τοῦ ἵδιου καμφθέντος, ὅχι χωρὶς ἐπίμονες ἐκ μέρους μας ὀχλήσεις, οἱ Ἐταίροι τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἐταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήγημα, μὲ εὐλογα εὐφρόσυνα συνναϊσθήματα, ἄλλα καὶ τὴν ἐνδόμυχη ἐγκαύχηση ποὺ ἐπιφέρει ἡ ὑλοποίηση τοῦ ὁραματισμοῦ μας, παραδίδουμε ἥδη τὸν παρόντα τόμο στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ ἀναθέτουμε αὐτὸν στὸν σεβαστό μας διδάσκαλο κύρῳ Γρηγόρῳ τούπικλην Στάθη, ὅχι μὲ ἄλλες συγχαρητήριες προσφρήσεις γιὰ τὴ συμπλήρωση τῆς ἔξηκονταετίας τῆς ἡλικίας καὶ τῆς τριαντακονταετίας τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς δραστηριότητός του, ἄλλα μὲ τὸν κατὰ τὴν Ἱερωτάτη ἐκείνη ὥρᾳ τῆς θείας Λειτουργίας ἐκφωνούμενο καρδιακὸ λόγο· «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα».

Ἡ ἀνάθεση τοῦ παρόντος τόμου στὸν καθηγητὴ Γρηγόριο Θ. Στάθη ὑπὸ τὸν ἀπόγονο τοῦ λειτουργικοῦ λόγου· «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν...», αἵτιολογεῖται σαφῶς ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς ἐκδόσεως. Ἡ συμβολὴ τῶν Ἐταίρων τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἐταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήγημα περιορίστηκε στὴν ἀναλυτικὴ σύνταξη τῆς ἐργογραφίας τοῦ τιμωμένου διδασκάλου, καθὼς καὶ στὴ μετάφραση τῶν ἔνογλώσσων ἐπιστημονικῶν ἀρθρῶν τοῦ ἵδιου, δοθέντος ὅτι σκοπὸς τῆς συγκεκριμένης ἐκδόσεως δὲν ἦταν, βεβαίως, ἡ ἀποτίμηση τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔργου τοῦ ἐν πλήρει, ἄλλωστε, πνευματικῇ ἀκμῇ εὑρισκούμενου διδασκάλου. Οὕτως ἡ ἄλλως ἔχει ἥδη

καταρτισθεῖ ἐκτενὲς συμπόσιο πρωτοτύπων μελετῶν καὶ ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων τῶν μαθητῶν τοῦ τιμωμένου διδασκάλου ποὺ πρόκειται νὰ περιληφθεῖ σὲ ἓνα ἄλλο φιλόδοξο ἐγχείρημα τῆς Ἐταιρείας μας· τὸ φερώνυμο ἐπιστημονικὸ μουσικολογικὸ περιодικὸ Ἀνατολῆς τὸ Περιήγημα, τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ ὅποιου πρόκειται συντόμως νὰ κυκλοφορηθεῖ. Ἀντιθέτως, τὸ παρὸν ἀφιέρωμα στοχεύει μᾶλλον σὲ μιὰν ἀδρομερῆ σκιαγράφηση τοῦ Γρηγορίου Στάθη, τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ συγγραφέως, τοῦ βυζαντινοῦ, τοῦ μνημοναριστοῦ, τοῦ ποιητοῦ, τοῦ μελοποιοῦ, τοῦ μαΐστορος, τοῦ ἐπιστήμονος, τοῦ διαλεκτικοῦ, τοῦ ὁραματιστοῦ, τοῦ θεμελιωτοῦ, τοῦ διοικητικοῦ, τοῦ παραινετικοῦ καὶ τοῦ τιμητοῦ, κατὰ τοὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ προσφυέστατα ἐπεβλήθησαν στὶς ἀντίστοιχες ἐνότητες τοῦ χαριστηρίου τόμου, πρὸ πάντων δὲ τοῦ πεφιλημένου διδασκάλου, τοῦ πνευματικοῦ οίονεὶ πατρὸς χορείας ὅλης νέων ἐπιστημόνων μουσικολόγων.

Καθήκον ἐπιτακτικὸ κινεῖ τὴν ὥρα τούτη τὰ χεῖλη μας πρὸς ἔκφραση ἀπείρων εὐχαριστιῶν γιὰ τὴ συγκατάνευση τοῦ διδασκάλου ἔναντι τῶν αἰτημάτων τῶν μαθητῶν καὶ τοῦτο διότι ὁ ἀγαπητὸς καθηγητὴς μᾶς παρεχώρησε ἀπὸ τὸ πλούσιο ἀρχεῖο του ἄγνωστα καὶ ἀνέκδοτα κείμενά του ἥ ἄλλες λιγότερο γνωστὲς ἐκδεδομένες μελέτες του ποὺ συμπεριλαμβάνονται πλέον στὸν ἐπιδιόμενο τόμο. Ἰδιαιτέρως τὸν εὐγνωμονοῦμε διότι ἔστερξε καὶ συνέταξε, ὡς ἄλλη πολύτιμη παρακαταθήκη, τὴν αὐτοβιογραφία του, κείμενο ποὺ θὰ ἀποτελέσει δπωσδήποτε προσφιλέστατο ἐντρύφημα ὅχι μόνον τῶν μαθητῶν του ἀλλὰ καὶ παντὸς φιλομούσου. Ἰσχυρὴ εἶναι ἥ πεποίθησή μας ὅτι διὰ τοῦ ἐν λόγῳ –«κατ’ αἴτησιν τῶν μαθητῶν» φιλοπονηθέντος– κεψένου συνεχίζεται ἐπαξίως ἥ παλαιοτάτη ἐκείνη τακτικὴ τῆς «διὰ ζητήσεως ἥ δι’ ὀρισμοῦ ἥ κατ’ αἴτησιν» ἐκπονήσεως θεωρητικῶν διδαχῶν ἥ μελοποιήσεως μουσικῶν συνθέσεων, γιὰ τὴν ὁποία πληθώρα σχετικῶν ἐνδείξεων ἐντοπίζουμε στὰ μουσικὰ χειρόγραφα καὶ στὴν ἐν γένει παράδοση τῆς φαλτικῆς τέχνης. Ἡ δὲ χαρά μας εἶναι πεπληρωμένη, διότι –μὲ τὴ συμπεριληψη στὸν παρόντα τόμο δύο ποιητικῶν του συλλογῶν (ἄλλὰ κυρίως καὶ μὲ τὴν αὐτοτελῆ ἐκδοση τοῦ Ἐρωτικοῦ του Λόγου, τριῶν δηλαδὴ ποιητικῶν συλλογῶν, καλλιεπῶς καὶ εὐμέτρως ἔξυμνούντων τὴν ἀγάπη)– δ ποιητικώτατος διδάσκαλος ἥχθη

στὴ φανέρωση τοῦ ἀγνώστου μᾶλλον στοὺς πολλοὺς αἰσθαντικοῦ ποιητικοῦ του ἔργου.

Τοιουτοτόπως, εὐελπιστοῦμε ὅτι στὰ περιεχόμενα τοῦ παρόντος τόμου ἀποτυπώνονται ἐπαρκῶς ὅσα ὁρῶνται καὶ ἀναγνώσκονται καὶ λέγονται. Τὰ μὴ καταγραφόμενα, ὡς ἐκ τούτου δὲ ἥκιστα λεγόμενα, εἶναι τὰ συναισθήματα ποὺ σὲ ἀγγίζουν καὶ σὲ διατεροῦν καὶ σὲ συνεπαίρουν κατὰ τὴν μετά τοῦ διδασκάλου ἀναστροφή περὶ αὐτῶν προτιμοῦμε νὰ ἐκφρασθοῦμε μέσω τῶν ἐπομένων λόγων τοῦ Παλλαδίου πρὸς Λαῦσον. «Οὐ γὰρ αἱ λέξεις ἡ αἱ συλλαβαὶ εἰσὶ διδασκαλίαι, ἀς ἔχουσιν ἐνίστε καὶ οἱ ἐπὶ πλεῖστον φαῦλοι ἄλλὰ τοῦ ἥθους τὰ κατορθώματα, ἡ τε ἀλυπία, καὶ ἡ ἀπτοησία, καὶ ἡ ἀδειλία, καὶ τὸ ἀδρογητον, καὶ ἡ ἐπὶ πάντων παφόησία, ἡ καὶ τοὺς λόγους ὡς πυρὸς φλόγα γεννᾶσσα....»².

Πεφιλημένε διδάσκαλε,

Ἄδυνατῶ νὰ ἀποφύγω τὴν ἔξομολογητικὴ παραδοχὴ τὸ δέος ποὺ μὲ διακατέχει παρερχόμενον τὸ πρῶτον στὸ τιμημένο αὐτὸ βῆμα, ἐπιτείνεται ἀπὸ τὴν εὐλογὴ προσωπικὴ συγκίνηση, ἄλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ εὐθυνόφορο βάρος τῆς ἐκπροσωπήσεως τῶν φιλτάτων παραδελφῶν μου· τῶν πολυπληθῶν, δηλαδή, μαθητῶν σου ποὺ ἀνέθεσαν στὸν ὑποφαινόμενο συνάδελφό τους, τὸν ποτὲ μὲν μεγαλοφωνότατον (ὅπισθεν τοῦ παρόντος βήματος) νῦν δὲ βραδύγλωσσον καὶ δυσηχῇ (ἐπὶ τοῦ ἵδιου βήματος), νὰ ἀπευθύνει λόγον προσήκοντα κατὰ τὴν ἀποψινὴ ἐπίσημη ἐπίδοση τοῦ πρωτοκαρπίου τῆς ἀγάπης μας. Διαβεβαιῶ τὴν ὅμηρυν ὅτι ὁ διμιλῶν ἀποτελεῖ ἀπλῶς τὸν ἔνα ποὺ «κοσμίως ἐπιλέγει» καὶ «κατάρχει τοῦ λόγου», στὶς δὲ «ἔξ ἐνὸς στόματος» προσφερόμενες ἐδῶ σκέψεις ἀνακλάται σὰν ἄλλο «ἡχάδι» ἡ ἀρμονικὴ «ὑπήχηση» πάντων τῶν ὑπολοίπων³.

2. Παλλαδίου ἐπισκόπου Ἐλενουπόλεως, «Ἡ πρὸς Λαῦσον ἴστορία, περιέχουσα βίους ὁσίων πατέρων», P.G. 34, 1001-1002. Πρβλ. ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, «Ἡ ἀρχαία μουσικὴ τοῦ Ἀκαθίστου "Υμνου", Τιμητικὸς Τόμος ἐπὶ τῷ Ιωβηλαίῳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων - Νεαπόλεως - Θάσου Χρυσοστόμου», Καβάλα 1960, σ. 323, ὑποσημείωση 25.

3. Πρβλ. Εὐσεβίου τοῦ Παμφύλου, «Ἐπικλησιαστικῆς Ἰστορίας Λόγος Β'. Κεφάλαιον ΙΖ. Οἴα περὶ τῶν κατ' Αἴγυπτον ἀσκητῶν ὁ Φίλων ἴστορει», P.G. 20, 184A. Βασιλείου Κασαρείας, «Ἐπιστολαί. Ἐπιστολὴ ΖΖ'. Τοῖς κατὰ Νεοκαισάρειαν κληρικοῖς», P.G. 32, 764A-B.

Καὶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ σκέψη μου στρέφεται στὴ σοφὴ διδαχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «...καὶ γὰρ εὐγνώμονες παῖδες μεγάλα ἀπαιτοῦσι τὰ τῶν πατέρων ἐγκάμια, καὶ οὐκ ἄν κατεδέξαιντο ἐν μικρότητι τοῦ λέγοντος κινδυνεύειν τῶν ἐγκαμιαζομένων τὸ μέγεθος...»⁴. Ἐν ὅψει τοιούτου κινδύνου, καὶ ἐν καταφανεῖ ἀπορίᾳ καὶ λεκτικῇ ἀδυναμίᾳ εὑρισκόμενος, ἀφήνω τὸν νοῦ μου νὰ μετεωρισθεῖ στὰ προσφιλῆ πνευματικὰ ἐντρυφήματά σου, διδάσκαλε· ἐντοπίζω καὶ παραλλάσσω τὸ ἀκόλουθο ἱερὸ λόγιο· «οἱ νῖοι καὶ αἱ θυγατέρες τῆς ἀγάπης τῷ διδασκάλῳ προσκολλᾶσθαι πέφυκε πάντοτε»⁵. σὲ παρακολουθῶ, λοιπόν, καὶ μεταφέρομαι νοερῶς στὸ ἀνηλιαγο μοναχικὸ κελλί σου, ἐκεῖ στὸ Θειονόρος Σινᾶ· προσηλωμένος, κάποιο ἀπόσπερνο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μελετᾶς μετ’ εὐλαβείας τὴν *Κλύμακα* τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου. Ἀποσπῶ πρὸς χάριν σου καὶ ἀναγινώσκω ἐδῶ ὡς ἀπλοῦς μαθητὴς τὴν ἀκόλουθη περικοπή:

«...Ἄγάπη, προφητείας χορηγός·
ἀγάπη, τεράτων παρεκτική·
ἀγάπη, ἐλλάμψεως ἄβυσσος·
ἀγάπη, πηγὴ πυρός·
ὅσον ἀναβλύσει, τοσοῦτον τὸν διψῶντα καταφλέξει·
ἀγάπη, ἀγγέλων στάσις
ἀγάπη, προκοπὴ τῶν αἰώνων.

Ἄπαγγειλον ἡμῖν, ὡς καλὴ ἐν ἀρεταῖς,
ποῦ ποιμάνεις τὰ πρόβατά σου;
Ποῦ κατασκηνοῖς ἐν μεσημβρίᾳ;

Φώτισον ἡμᾶς,
πότισον ἡμᾶς,
όδηγησον ἡμᾶς,
χειραγώγησον ἡμᾶς,
ἐπειδὴ λοιπὸν ἀναβαίνειν πρὸς σὲ βουλόμεθα·
σὺ γὰρ δεσπόζεις πάντων.

4. Βασιλείου Καισαρείας, «Ομιλία ΚΓ'. Εἰς τὸν ἄγιον μάρτυρα Μάμαντα», P.G. 31, 589B.

5. Ἰωάννου Σινάϊτου, «Κλύμαξ», P.G. 88, 1156C.

*Nῦν δέ μου τὴν ψυχὴν κεκαρδίωκας, καὶ οὐ δύναμαι κατέχειν σου
τὴν φλόγα·
ὅθεν ὑμνήσας σε, πορεύομαι.*

*Σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης,
τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπλαῦνεις καὶ νεκροῖς.*

*Σὺ ταπεινοῖς ὡς τραυματίαν ὑπερήφανον λογισμόν.
Ἐν τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεως σου διεσκόρπισας τοὺς ἔχθρους σου,
καὶ ἀπολεμήτους τοὺς σοὺς ἐραστὰς ἀπεργάζῃ...»⁶.*

Αὐτὴν τὴν περιεκτικὴν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἀγάπη, ὡς «ταπεινώσεως θάλασσαν»⁷ ἀλλὰ καὶ «ψυχῆς μέθην»⁸, ἐπιλέγουμε συνειδητῶς νὰ σοῦ ἀντιπροσφέρουμε, διδάσκαλε, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι «...μείζων πάντων ἡ ἀγάπη· ὁ Θεός γὰρ [ἀγάπη] ὄνομάζεται...»⁹.

Λοιπόν, ἔρωσο καὶ ζῆθι καὶ ἔγγραφε καὶ μελοτόνιζε καὶ δίδασκε καὶ «ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἐν ὕψει αἰρομένου ἢ νεότης σου»¹⁰.

Μὲ τὶς ἀπλές αὐτὲς σκέψεις, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἐκ μέρους τῶν Ἐταίρων τῆς Ἐταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, ἀλλὰ καὶ τοῦ συνόλου τῶν μαθητῶν τοῦ καθηγητοῦ κ. Γρηγορίου Στάθη, νὰ τοῦ ἐπιδώσω τὸν ἐκδοθέντα τιμητικὸ τόμο· παρακαλῶ, κύριε καθηγητά...

6. *Αὐτόθι, P.G. 88, 1160BC.*

7. *Αὐτόθι, P.G. 88, 1156B.*

8. *Αὐτόθι.*

9. *Αὐτόθι, P.G. 88, 1156A.*

10. Πρβλ. *Ψαλμ. οβ', 5·* καὶ: Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ, «Περὶ προσευχῆς λόγος, εἰς ρνγ/ κεφάλαια διειλημμένος, Κεφάλαιον ΠΒ'», *P.G. 79, 1185A.*

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Θ. ΣΤΑΘΗ

Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ

*Μακαριώτατε,
Κύριε Πρύτανι,
Κυρίες καὶ Κύριοι Συνάδελφοι,
Φοιτητές μουν καὶ Μαθητές μουν Διδάκτορες,
Κυρίες καὶ Κύριοι,*

α'

«Ἡ μάνα μου Μαρία, Θεὸς σχωρέσ’ την, –πέθανε τὴν 17η Ἰουνίου 1999 τὴν μέρα τῶν 83ων γενεθλίων τῆς–, κοιλοπόνεσε καὶ μὲ γέννησε, μὲ τὴ βοήθεια τῆς βάβως μου Ἐλένης, μάνας τοῦ πατέρα μου Θοδωρῆ, τὴν μέρα τῶν Ἀρχαγγέλων, 8 Νοεμβρίου, μέρα Τετάρτης κοντὰ μεσημέρι, τοῦ 1939. Εἶμαι τὸ τοίτο παιδί τῆς πολύτεκνης πατρικῆς οἰκογένειας. Πρὸιν ἀπὸ μένα ἔχουν γεννηθῆ ἡ Βασίλω καὶ ὁ Πιάννης, καὶ μετὰ τὰ ἄλλα πέντε ἀδέρφια μου, ὁ Σωτήρης, οἱ δίδυμοι Εὐάγγελος καὶ Ἄγαθάγγελος, ὁ Κώστας καὶ ὁ Παῦλος. (Κι ἦρθαν ἀπόψε ἐδῶ τέσσερα ἀδέρφια μου, γιὰ νὰ χαροῦν μαζί μου). Ο πατέρας μου ἦταν τότε γραμματικὸς τοῦ χωριοῦ καὶ σκέφτηκε, ὅπως κι ἄλλοι, νὰ μὲ γράψει στὰ Μητρῶα τῆς κοινότητος μὲ τὸ γύρισμα τοῦ χρόνου, – γιὰ νὰ κερδίσω ἓνα χρόνο καὶ νὰ πάω στρατιώτης μεγαλύτερος· καὶ μὲ ἔγραψε τὴν 15 Ιανουαρίου 1940.

Κάπου τότε, τὸν χειμῶνα τοῦ 1940, μὲ βάφτισαν στὴν ἐκκλησιά, τὸν Ἀη Λιά, μιὰ μέρα ποὺ εἶχε χιόνι καὶ φύσαγε κι ἔνας χιονιᾶς κι ἔκανε πολὺ ιρῦ, ὅπως μοῦ ἔλεγε ἡ βάβω μου Ἐλένη, ποὺ ἦταν ἡ μαμὴ τοῦ χωριοῦ. Κι ἔγινε κι αὐτὸ τὸ σημεῖο καὶ τέρατο, ὅπως μοῦ ἔλεγε. Κατὰ τὴ βάφτιση τὸ ζεστὸ νερὸ τὸ ἔβρασαν μέχρι νὰ χοχλάξει στὸ σπίτι τοῦ καντηλάφτη καὶ ψάλτη, τοῦ Βασίλη Μαζιανίτη, ποὺ εἶναι κοντὰ στὴν ἐκκλησιά, καμιὰ ἐκατοστὴ βήματα, γιατὶ τὸ χωριό μου εἶναι ἀραιοκατοικημένο, κι ἡ κάθε οἰκογένεια ἔχει πολλὰ στρέμματα χωραφία γύρω ἀπ’ τὸ σπίτι. Τὸ πῆγαν τὸ νερὸ μὲ τὴν

μπινιότα, μιὰ μεγάλη χαλκωματένια κατσαρόλα, στὸ γυναικωνίτη κι ὁ παπᾶς, ὁ παπα-Γιάννης, ποὺ ἐγώ δὲν θυμᾶμαι, πατέρας τοῦ παπα-Βασίλη, ἀπ' τὸν δοποῖο ἔμαθα τὰ πρῶτα πρακτικὰ ψαλτικά, μὲ τὴ βοήθεια τῆς βάβως μου ἔριξε τὸ νερὸ διπλάσιον τὸν κολυμπήθρα. Ή βάβω μου μὲ τὴν ἔγνοια μὴν εἶναι κρῦπτο τὸ νερὸ καὶ κρυώσω ἔβαλε τὸ χέρι στὴν κολυμπήθρα καὶ δοκίμασε τὸ ζεστὸ νερό. Τὴν εἰδὲ ὁ παπᾶς καὶ ξεφώνησε “Ἄ, μωρός χαντακωμέν”, τὸ μαγάρ’ σες τὸ νερό! Χῦστε τὸ αὐτὸ καὶ πάτε νὰ βράστε ἄλλο!” Ωσπου νὰ πάνε καὶ νὰ βράσουν ἄλλο νερὸ καὶ νὰ ὅρθιον στὴν ἐκκλησιὰ θὰ πέρασε πολλὴ ὕδα. Ἐγὼ εἶχα γαλαζιάσει ἀπ' τὸ κρῦπτο, μού ἔλεγε ἡ βάβω μου. “Οταν ἔφεραν τ’ ἄλλο νερὸ καὶ μὲ πῆρε ὁ παπᾶς νὰ μὲ βαφτίσει καὶ μὲ εἰδὲ κρῦπτο ἄλλὰ ζωντανό, εἶπε· “ἄφοῦ δὲν πέθανε σήμερα αὐτὸ τὸ παιδί θὰ γίνει μεγάλος ἄνθρωπος!”».

“Ετσι ἀρχίζει ἡ «Αὔτοβιογραφία» μου ποὺ ἔγραψα ὑστερότερον ἀπὸ ἐπίμονη αἴτηση τῶν μαθητῶν μου.

β'

Αὐτὸς ὁ μεγάλος ἄνθρωπος, ἔξηνταδυὸ πιὰ χρονῶν, –κι ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ παπα-Πιάννη–, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴν μεγάλη τιμὴ νὰ βρίσκεται αὐτὴν τὴν πάντερπην ὕδα ἐνώπιόν σας, καὶ νὰ σᾶς λέει ἀπ' αὐτὸ τὸ τιμημένο βῆμα τοῦ Πανεπιστημίου ‘Αθηνῶν πώς, δπως δῆλοι οἱ ἄνθρωποι, κι αὐτὸς «γεννήθηκε γυμνὸς καὶ μ' ἀδεια χέρια» καὶ πώς «γεννήθηκε ἀπ' ἀγάπη καὶ γι' ἀγάπη». Κι εὐδόκησε ὁ καλὸς Θεὸς τὰ χρόνια τὰ κατοπινὰ κι ἀφῆσε νὰ μὲ σεργιανίσουν ὁ λογισμὸς καὶ τ' ὄνειρο, ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη, ἡ φτώχεια, νὰ δῶ «πολλῶν ἀνθρώπων ἀστεα» καὶ πολλὰ νὰ πάθω καὶ νὰ μάθω. «Τὰ δσα εἶδαν τὰ μάτια μου καὶ ἀκουσαν τ' αὐτιά μου κι ὁ νοῦς μου κατανόησε καὶ βάλθηκε νὰ ἔξηγήσει, τὰ δσα καλὰ καὶ σοφὰ καὶ χρήσιμα, δὲν εἶναι δικά μου· εἶναι δσα ὁ Θεὸς εὐδόκησε νὰ γίνουν ἀπὸ μένα, καὶ τὰ χρωστάω σ' αὐτόν· σὲ μένα μένει ὁ κόπος καὶ τὸ μόλιογό. Καὶ τὸ δμοιλογῶ. Κι ἀφοῦ δὲν εἶναι δικά μου τὰ καλά, εἶναι ὅλου τοῦ κόσμου, καὶ πρέπει νὰ τὰ διηγοῦμαι μὲ πᾶσα ἀκρίβεια, καὶ γιὰ νὰ τὰ φανερώσω καὶ γιὰ νὰ δείξω πῶς ὁ Θεὸς οίκονομεῖ τὰ πράγματα νὰ κατακτιέται ἡ γνώση καὶ νὰ πληθαίνει. Καὶ στὴν προκείμενη ἐδῶ περίπτωση ἡ γνώση γιὰ τὴ διακρίβωση τῆς ιστορικῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δοθότητος τῆς ἔξηγήσεως

τῆς θαυμαστῆς ἐλληνικῆς σημειογραφίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, μὲ τὴν δοπία ἀνυμνολογοῦμε πάντα τὰ θαυμάσια γύρω μας». Καὶ πάλι, ό Θεός ἔκλεινε τὰ ὄντα του στὴ φωνὴ τῆς ἀνύσταχτης ἔγνοιας τοῦ δούλου του καὶ σημάδεψε ἀπ' τοὺς φοιτητές μου καὶ ἀκουστές μου ἐκείνους ποὺ ἔχειώρισε καὶ κατεύθυνε τὰ βήματά τους καὶ μοῦ τοὺς ἔδωκε μαθητές μου, ὡς στολισμὸς καὶ περιουσιασμός μουν. Μ' αὐτὴ τῇ χάρῃ τοῦ Θεοῦ, τοὺς τόσους μαθητές μου - διδάκτοφες, σαράντα ὥς τώρα, ποὺ ἔκπονησαν ἢ ἔκπονοῦν τὴν διατριβή τους, λογιοῦμαι κι ἐγώ δάσκαλος!

Κι ὡς δάσκαλος γνωρίζω καλὰ καὶ τὸ τηρῶ τὸ θεῖον λόγιον «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»· καὶ δασκαλεύω τοὺς μαθητές μου σ' αὐτὸν τὸν ἀνάντη δρόμο τῆς γνώσεως ποὺ εἶναι πρῶτα-πρῶτα αὐτογνωσία. «Ολους τοὺς ἄλλους ἀναβαθμοὺς τοὺς ἀνεβαίνει ὁ καθένας μοναχός του, μὲ τὴ διακριτικὴ κι εὐχητικὴ πάντοτε συνοδεία τοῦ δασκάλου του καὶ τὴ συνοδοπορία τῶν διμοτέχνων του παραδελφῶν στὴν ἐπιστήμη. Κι αὐτὴ ἡ πορεία κι ἡ συμπόρευση εἶναι καὶ ἄσκηση ἥθους καὶ ἀνάπτυξη τρόπου ζωῆς, μᾶς ἄλλης βιοτῆς· νὰ ζεῖς καὶ νὰ διμολογεῖς τὶς εὐεργεσίες ποὺ σοῦ ἔπιδαψίλευσαν, καὶ νὰ τὶς κηρύγγεις καὶ νὰ τὶς μαθητεύεις, ὅπου ταχθῆς κι ὅπου μπορεῖς, γιὰ ν' ἀποδίδουν τὸν καρπὸ στὸν καιρό τους· καὶ νὰ γνωρίζονται ἔτσι καὶ τὰ δέντρα τὰ καλὰ ἀπ' τὴν εὐκαρπία τους. »Ετσι, θαρρῶ, ἀποκτιέται ἡ γνώση, ἡ ἀλήθεια τῆς γνώσεως καὶ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐλευθερίας· μὲ προφῆτες καὶ μὲ ἀποστόλους!

Λοιπόν, «ἰδού ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἃ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός». Ή τιμὴ ν' ἀντιτιμᾶ γνωρίζει· γιατὶ χωρὶς τὴν ἀντιπληρωμὴ ἡ τιμὴ τιμὴ δὲν εἶναι. Αὐτὸς εἶναι ὁ πλοῦτος μου καὶ ὁ περιουσιασμός μου, οἱ μαθητές μου· αὐτοὶ εἶναι τὰ εὐλαλα τῆς διδαχῆς μου στόματα· αὐτοὶ εἶναι τῆς θαυμαστῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ τῆς σοφῆς ἐλληνικῆς σημειογραφίας ἐρευνητές κι ἔξηγητές κι ἀνυμνητές καὶ ψάλτες. Κοντὰ σ' αὐτούς, μαζὶ μ' αὐτοὺς τώρα ἐγὼ στοχάζομαι νὰ εὐχηθῶ ἂν τὸ μπορῶ νὰ εἴμαι ἔνα δένδρο, ἀνάπαυμα στὸν ἥσκιο του νὰ βρίσκουν, ἡ στὰ κλαριά νὰ κελαϊδοῦν δοι θά φτεροπαίρνουν στὰ ὕψη καὶ στὰ πέρατα. Αὐτὰ εἶναι τὰ καλύτερα λαλήματά μου ἀπόψε· τῶν μαθητῶν μου οἱ λαλιές!

γ

Εύχαριστῷ τὸν Θεό, γιὰ ὅλον τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μου μέχρι τώρα καὶ γιὰ τὴ μέρα τὴ σημερινή, ποὺ μοῦ τὴ φύλαξε «εἰς περιποίησίν μου». Εύχαριστῷ καὶ μακαρίζω τοὺς γονεῖς μου, τὴ μάνα μου Μαρία ποὺ μὲ γέννησε, Θεὸς σχωρέσ' την, καὶ τὸν πατέρα μου Θεόδωρο, καλή του ὥρα, γιὰ τὴν ἀγάπη τους καὶ γιὰ τὴν ἀγια φτώχεια. Εύχαριστῷ τ' ἀδέρφια μου γιὰ τὶς εὐχές καὶ προσευχές καὶ γιὰ τὴ δόση ἀπ' τὸ ὑστέρημά τους. Εύχαριστῷ τὴ γυναικα μου Πηνελόπη, ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ τὴ γνώρισα «γίνηκε ὁ κόσμος ὅλος ἔνας δρόμος // κι ἀνατολὴ τὸ παραθύρι μὲ τὰ μάτια τῆς», κι εὐχαριστῷ τὰ τέσσερα παιδιά μας, τὸν Πέτρο, τὴν Ἐλένη, τὴ Μαρία καὶ τὴ Αἴκατερίνα, ποὺ εἶναι ὁ γλυκασμὸς καὶ ἡ καταφυγή μου καὶ τῆς ψυχῆς μου ἀναψυχῇ.

Εύχαριστῷ ὅσα εἶδα κι ὅσα ἀκουσα κι ὅσα ἀγάπησα τὶς μέρες καὶ τὶς νύχτες τῆς ζωῆς μου· κι εὐχαριστῷ τοὺς ποὺ μὲ εἶδαν καὶ μὲ ἀκουσαν καὶ μὲ ἀγάπησαν, τοὺς πιὸ μικροὺς καὶ ταπεινοὺς ὡς τοὺς πιὸ μεγάλους. Τίποτε ἐγὼ δὲν ἔκανα, ἐκτὸς ἀπ' τὸ νὰ φίχω τὴν καρδιὰ μπροστὰ γιὰ τὸ κάθε τὶ κάθε φορά, καὶ νὰ τρέχω ξωπίσω νὰ τὴ φτάσω, κι εἴκαναν ὅλοι αὐτοὶ πολλὰ γιὰ μένα· ὅλοι, οἱ οἰκογενεῖς, οἱ φίλοι, οἱ διμότεχνοι, οἱ ἐρευνητές, οἱ τυπογράφοι, οἱ βιβλιοθηκάριοι, οἱ μοναχοὶ κι οἱ μοναχές, οἱ παπάδες, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἀρχιεπίσκοποι καὶ οἱ πατριάρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ δάσκαλοι μου, οἱ φοιτητές μου, οἱ συνάδελφοί μου, οἱ πρυτάνεις.

Εύχαριστῷ γιὰ ὅλους τοὺς τόπους ποὺ περπάτησα καὶ γιὰ ὅλα τὰ σεβάσματα ποὺ εἶδα καὶ προσκύνησα· καὶ γιὰ τὰ Μοναστήρια, –κυρίως τοῦ Σινᾶ τοῦ Ἅγιου Ὁρούς καὶ τὰ Μετέωρα–, καὶ τὶς Βιβλιοθῆκες ὅπου ἐργάστηκα, καὶ γιὰ τὶς ἐκκλησίες ἢ τὰ ξωκλήσια καὶ τοὺς μεγάλους βυζαντινοὺς ναούς ἢ ἄλλα τεμένη τῶν τεχνῶν, ὅπου ἔψαλα καὶ μόνος καὶ μὲ τοὺς Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης – τοὺς μαθητές μου, στὸν ἀγιασμένο χῶρο τῆς Ὁρθόδοξης Ἀνατολῆς καὶ στὴν Ἐσπερία. Εύχαριστῷ γιὰ τὰ Πανεπιστήμια ὅπου σπούδασα, καὶ γιὰ τὸν κόσμον ὅλο. Κι εὐχαριστῷ, Θεέ μου, ποὺ μὲ ἱκάνωσες καὶ μὲ ἀξίωσες, ἀπὸ μικρὸ κι ἀπὸ ἄφαντο χωριατόπουλο, νὰ φτάσω νὰ εἶμαι καθηγητής στὸ περίφημο Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

‘Ο νοῦς μου στρέφεται μὲ ὑπόκλιση στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ κατὰ εὐδοκία Θεοῦ φίλο ἀγαπητὸ ἀπ’ τὸν καιρὸ τῶν σπου-

δασμάτων μας στή Ρώμη, κύριο Βαρθολομαῖο, κι ἐκφράζω τὶς ὄλό-
καρδες εὐχαριστίες μου γιὰ τὴν εὐλογία του καὶ τὶς θερμές εὐχές
του πρὸς τὸ πρόσωπό μου. Εὐχαριστίες ὑποκάρδιες ἀπευθύνω
στὸν μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάστος Ἑλλάδος
κύριο Χριστόδουλο, ποὺ μὲ περιβάλλει μὲ τὴ φιλία του καὶ ἐκδη-
λώνει τὰ φιλόμουσα αἰσθήματά του πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως γιὰ
τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, τὴ βυζαντινὴ δηλαδὴ καὶ μεταβυζαντινὴ καὶ
νεοελληνικὴ μελοποία, καὶ στὸ πρόσωπό μου καὶ στὸ Ἱδρυμα
Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, ὃπου μὲ κατέστησε διευθυντή· κι
εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐλογία του καὶ τὶς εὐχές του ἀπόψε. Μὲ φιλικὰ
καὶ συναδελφικὰ αἰσθήματα ἐκφράζω τὶς εὐχαριστίες μου στὸν
φίλο πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὸν ἐπιφανῆ γλωσσο-
λόγο καθηγητὴ κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, γιὰ τὴν ἔκθυμη ἀπο-
δοχὴ τῆς προτάσεως νὰ τελεσθῇ αὐτὴ ἡ ἐκδήλωση τιμῆς πρὸς τὸ
πρόσωπο τῆς ταπεινότητός μου σ' αὐτὴν ἐδῶ τὴ λαμπρὴ καὶ ἰστο-
ρικὴ Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου μας, μὲ τὸν λόγο του ὅτι
«αὐτὸς εἶναι ὁ οἰκεῖος χῶρος, ὃπου πρέπει νὰ τιμᾶται ἔνας πανεπι-
στημιακὸς διδάσκαλος»· εὐχαριστῶ καὶ γιὰ τὰ καλά του λόγια καὶ
τὶς φιλικὲς εὐχές του. Εὐχαριστῶ ἴδιαίτερα τοὺς ἀγαπητοὺς συνα-
δέλφους μου καθηγητὲς στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν γιὰ τὴ
συναντίληψη, κι εὐχαριστῶ τοὺς φίλους συναδέλφους στὸ Τμῆμα
Κοινωνικῆς Θεολογίας, ὃπου πήρα ὅλους τοὺς πανεπιστημιακούς
μου τίτλους, πτυχίο - διδακτορικὸ δίπλωμα - ὑφηγεσία, καὶ ὃπου
ἐκλέχτηκα ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς καὶ πρωτοδίδαξα ὡς πανεpi-
στημιακὸς διδάσκαλος.

δ'

Καὶ θέλω ἀκόμα ἐδῶ νὰ κάνω ἓνα μνημόσυνο κι ἓνα ψαλμὸ -
μακαρισμὸ νὰ ψάλω.

“Ημουν δευτεροετὴς φοιτητὴς στὸ Πανεπιστήμιο ἐδῶ τῶν
Ἀθηνῶν καὶ κάποτε τὸν Μάρτη τότε, τοῦ 1960, ἦρθε ὁ πατέρας μου
στὴν Ἀθήνα. Περπατήσαμε μαζὶ ἀπ' τὰ Πετράλωνα ὡς τὸ Πανεπι-
στήμιο, μέσα ἀπ' τὴν Ἀρχαίᾳ Ἀγορά, – ἥταν ἀνοιχτὴ τότε, – κι ὅταν
φτάσαμε στὰ Προπύλαια ὁ πατέρας μου ἔκανε τὸν σταυρό του.
«Εἶναι σὰν νὰ περνῶ μπροστά ἀπὸ ἐκκλησιά», μοῦ εἶπε. Κάποιες
φορὲς ἀργότερα μοῦ ἐρχόταν κι ἐμένα, ἔτοι αὐθόρυμητα, νὰ κάνω
τὸν σταυρὸ μου, καὶ μόλις συγκρατιόμουν. Κι ἔχω συνήθειο νὰ
κάνω τὸν σταυρὸ μου, ὅταν μπαίνω σὲ βιβλιοθῆκες χειρογράφων,

καὶ μάλιστα τὶς μοναστηριακές· μνημόσυνο κι εὐχὴ γιὰ τὶς ψυχὲς
ὅλου αὐτοῦ τοῦ νέφους τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μαρτύρων τῆς
δημιουργίας καὶ διακινήσεως καὶ φυλάξεως τῶν χειρογράφων, καὶ
τῶν βιβλίων γενικά, ποὺ σταλάζει γλυκασμὸς καὶ δροσισμὸς καὶ
πλούτισμὸς στὸ πνεῦμα μας. Ἡ ἔκφραση τιμῆς κι εὐλάβειας, μὲ τὴν
ἀφελότητα καὶ τὴν ἀγάπη τῆς καρδιᾶς, εἶναι τὸ λίγο μύρο μπρὸς
στὰ πολλὰ δωρῆματα.

Καὶ στοχάζομαι· ἀλήθεια, τί ἄλλο πρέπει νά 'ναι καὶ νὰ κάνει ὁ
σοφὸς καὶ ταπεινὸς διδάσκαλος ἀπ' τὸ νὰ κάθεται στὴν πόρτα τοῦ
ναοῦ τῆς σοφίας καὶ νὰ καλωσυπαντᾶ τοὺς ἐραστὲς τῆς γνώσεως
καὶ νὰ τοὺς ὁδηγεῖ στὰ ἐνδότερα, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ τοὺς κατευοδώ-
νει στοὺς λειμῶνες καὶ στοὺς παραδείσους ποὺ ἀνοίγονται μπρο-
στά τους! Τὸ λέει καλύτερα ὁ ποιητὴς τοῦ ψαλμοῦ·

«Μακάριος ἀνήρ..., ὃς ἔσται ως τὸ ξύλον
τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων·
ὅ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ·
καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται·
καὶ πάντα ὅσα ἀν ποιῇ κατευοδοθήσεται».

Πὰ νὰ πῶ κι ἐγώ, μὲ ποιητικὴ ἀντίστιξη, τὸ δικό μου ψάλμα·

Μακάριος ἀνήρ, ὁ διδάσκαλος,
ποὺ ἐνωτίζεται τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀρετῆς
τοὺς ἥχους καὶ τοὺς ὑπερήχους
καὶ εὐλαλεῖ μὲ τὴ φωνὴ αὐρας λεπτῆς.

Μακάριος ἀνήρ, ὁ μαθητής,
ποὺ σὰν ἐλάφι ἐπιποθεῖ νὰ βοῆ
τὶς ἀναβλύσεις τῶν ὑδάτων,
καὶ σὰν ἀηδόνι ἀντιλαλήματα τριγύρω
νὰ τερετίζει, γλυκασμὸς καὶ τοῦ δασκάλου τοῦ.

Μακάριος ἀνήρ, ὁ ἐπιστήμων,
ποὺ τὰ γυρώνει ὅλα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ·
καὶ τὰ μυστήρια τοῦ παντὸς καὶ ἡ ἀλήθεια
τὸ μέλημα αὐτοῦ, ὑμέρας καὶ νυκτός.
Μακάριος ἀνήρ!

Τὸ ἀντίτιμο τῆς τιμῆς ἀπόψε ἔχει πολλὰ ὀνόματα· καὶ πρῶτο ἀπ’ αὐτὰ ὁ Ἀχιλλέας Χαλδαιάκης, ὁ ἀγαπημένος μαθητής, συνάδελφος λέκτορας τώρα, καὶ διαχειριστής τῆς Ἐταιρείας «Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα», ποὺ εἶχε τὸν λογισμὸν νὰ δργανώσει αὐτὴν τὴν ἔκφραση ἀγάπης καὶ τιμῆς πρὸς τὸ πρόσωπό μου. Γνωρίζω καλὰ τοὺς κόπους καὶ τὴν περισσή φροντίδα ποὺ ικατέβαλε. Καὶ μόνο γιὰ τὶς ἐκατὸ σελίδες τῆς ἐργογραφίας μου, μὲ τὶς ὅποιες βάλθηκε νὰ μετρήσει τοὺς ἄθλους τοὺς συγγραφικούς μου καὶ νὰ τοὺς παρακολουθήσει στὴν ἐπιστημονικὴ καὶ βιβλιογραφικὴ διάδοσή τους, τοῦ ἀξίζει ἐκατονταπλασίονας μισθὸς καὶ ἔπαινος παραμόνιμος. Μακάρι νὰ τὸν κούφιζε λίγο ἡ διδασκαλικὴ εὐαρέσκεια καὶ ἡ ἔκφραση τῆς παντοτινῆς ἀγάπης καὶ εὐχαριστίας μου. Εὔχομαι ὅλα τὰ καλὰ σ’ αὐτὸν καὶ τὴν οἰκογένειά του.

Κοντὰ σ’ αὐτὸν οἱ ἀγαπημένοι πάλι μαθητές μου Δημήτριος Μπαλαγεῶργος καὶ Γρηγόριος Ἀναστασίου ἦταν οἱ δίδυμοι ἀντιλήπτορες σὲ ὅλες τὶς φάσεις τῆς ἑτοιμασίας τῆς ἀποψινῆς βραδιᾶς. Τοὺς εὐχαριστῶ καὶ τοὺς βεβαιώνω γιὰ τὴν ἀδιάπτωτη ἀγάπη μου. Ἡ Φλώρα Κρητικοῦ, ἡ Εὐαγγελία Σπυράκου καὶ ὁ Γρηγόριος Ἀναστασίου, οἱ πρόθυμοι αὐτοὶ διδάκτορές μου, φιλοπόνησαν καὶ τὶς μεταφράσεις κάποιων ξενογλώσσων ἀρθρῶν μου ποὺ δημοσιεύονται στὸν τόμο - Ἀφιέρωμα. Πὰ τὸν κόπο αὐτὸν καὶ τὴν ἀγάπη τους τοὺς εὐχαριστῶ καὶ παραβγαίνω μὲ τὴν ὑπερεργίσεια τῆς ἀγάπης μου.

“Ολους τοὺς ἄλλους παράγοντες ποὺ συνέβαλαν στὸν συντελεσμὸν τοῦ ἐκδοτικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς τιμῆς αὐτῆς, δηλαδὴ τὸν Ὁργανισμὸν τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν γιὰ τὴν δωρεάν παραχώρηση τῆς Μεγάλης Αἴθουσας τῶν Φύλων τῆς Μουσικῆς γιὰ τὴν ἡχογράφηση τοῦ δίσκου ἀκτίνας «Ἄρατε πύλας», μελοποίημά μου τῶν ψαλμῶν τῶν Ἐγκανίων, ὃς συμμετοχὴ στὸν ἑορτασμὸν αὐτὸν, τὸ Athens Mastering γιὰ τὴν τελικὴ ἐπεξεργασία, τὴν S. & P. Advertising γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ δίσκου ἀκτίνας καὶ τὴν ἐκτύπωση καὶ βιβλιοδεσία τοῦ τόμου, καὶ τὸ φιλότεχνο ζεῦγος τῶν ἀρίστων τυπογράφων, τοὺς καλοὺς φίλους Μαριάννα καὶ Πιάννη Σούκη, γιὰ τὴ στοιχειοθεσία καὶ σελίδωση τοῦ βιβλίου καὶ τὴ στοιχειοθεσία τῆς βυζαντινῆς σημειογραφίας μαζί, τοὺς ὑπερευχαριστῶ κι αἰσθάνομαι καταύποχρεωμένος. Εὐχαριστῶ καὶ τὸν κράτιστο τυπογράφο

τῆς περίφημης μονοτυπίας «Μανούτιος», τὸν φίλο Χρίστο Μανουσαρίδη, γιὰ τὴν ἔξαιρετικὴ τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια τοῦ ἄλλου βιβλίου μου, εἰς δομὴν εὐωδίας ποιητικῆς, μὲ τίτλο Ἐρωτικὸς Λόγος, ποὺ εἶναι κι αὐτὸ παρακολούθημα τῆς ἀποψινῆς «ἄλλοιως καλῆς κι ἄλλοιως ὡραίας» βραδιᾶς γιὰ μένα.

Νὰ εὐχαριστήσω θέλω καὶ τοὺς ἀγαπητοὺς καὶ φίλους ψάλτες μαθητές μου, ποὺ συγκροτοῦν τὸν περιλάλητο Χορὸ τῶν «Μαϊστόρων τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» καὶ ποὺ θὰ καταγλυκάνουν τὶς ἀκοές σας γιὰ νὰ ἀπαλύνουν τὴν ἀτέλεια τῶν λόγων μου.

Καὶ ὑπερευχαριστῶ ὅλους ἐσαῖς ποὺ προσδράματε ἀπόψε νὰ συγκροτήσετε αὐτὴν τὴν πανευφρόσυνη πανήγυρη καὶ νὰ κάνετε νὰ φανῇ μεγάλη - μεγαλώτατη, ἀπὸ ὅσο στ' ἀλήθεια εἶναι, ἡ ἀξία τῆς τιμῆς πρὸς τὸ πρόσωπο ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου δούλου τοῦ Θεοῦ, καθηγητοῦ καὶ διδασκάλου τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης στὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Γρηγορίου Θ. Στάθη.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗ
Λέκτορος Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Γὰ τὸ ἐν συνεχείᾳ μουσικὸ πρόγραμμα, ὁ χορὸς ψαλτῶν «*Oī Mā̄stōrēs tῆ̄s Psal̄tikῆ̄s Té̄chnē̄s*» παραχωρεῖ εὐχαρίστως τὸ μεῖζον τμῆμα τοῦ ἀναλογοῦντος σ' αὐτὸν χρόνου, πρὸς χάριν τῶν προσκεκλημένων μας μεγάλων πρωτοψαλτῶν, οἵ ὅποιοι ἀπεδέχθησαν προθύμως σχετικὸ αἴτημά μας καὶ προσῆλθαν ἀπόψε γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν καθηγητὴν Γρηγόριο Στάθη ψάλλοντας ὁρισμένα μελοποιήματά του.

Συγκεκριμένα, τὸ μουσικὸ πρόγραμμα θὰ ἀνοίξει ὁ Ἀρχων Πρωτοψάλτης κ. Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, ὁ ὅποιος θὰ ψάλει τὸν καλοφωνικὸ εἰδικὸ *Nūn pán̄ta p̄epl̄j̄w̄tai φωt̄s* τοῦ Γρηγορίου Στάθη, σὲ ἥχο πλάγιο τοῦ πρώτου πεντάφωνο.

Ἀκολούθως, οἱ πρωτοψάλτες κύριοι Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Παναγιώτης Τζανάκος καὶ Γρηγόρης Νταραβάνογλου θὰ ἀποδώσουν τὸ Κοντάκιον τῶν Χριστουγέννων *H̄ p̄aθ̄n̄os s̄jm̄ēd̄ōn*, σὲ ἥχο τρίτο καὶ μέλος ἀργὸ κοντακαικὸ τοῦ Γρηγορίου Στάθη.

Στὴ συνέχεια, ὁ πρωτοψάλτης κ. Ἀθανάσιος Βουγιουκλῆς θὰ ψάλει τὸ θεοτοκίο μάθημα *Θεotóke p̄aq̄thénē*, σὲ ἥχο πλάγιο τοῦ πρώτου πεντάφωνο καὶ μέλος καλοφωνικὸ τοῦ Γρηγορίου Στάθη.

Τέλος, ὁ πρωτοψάλτης κ. Παναγιώτης Σουσούνης θὰ ἀποδώσει τὸν πρῶτο στίχο τοῦ πολυελέου *Δoñ̄l̄oi, K̄ȳrīoñ M̄pal̄as̄īoñ īēq̄ēw̄s* καὶ νομοφύλακος.

Ο χορὸς τῶν μαϊστόρων θὰ περιορισθεῖ σὲ μιὰ μελικὴ κατακλεῖδα γιὰ τὴν ἀποψινὴ ἐκδήλωση, ἔρμηνεύοντας τὴν μέθοδο Παναγιώτου τοῦ Νέου Χρυσάφη *Ō th̄él̄ωn m̄oūsik̄n̄ māth̄ēn̄*, τὴν ὅποια γιὰ πρώτη φορὰ ἐξήγησε ἀπὸ τὴν παλαιὰ στὴ νέα μέθοδο ὁ καθηγητὴς Γρηγόριος Στάθης.